



PvdA Nieuwsbrief

Hierbij het novembernummer van de PvdA afdeling Bergen met interessante artikelen die om een reactie vragen!

Discussieert u graag mee, reageer dan naar johanne.pvda@ziggo.nl. U krijgt altijd een reactie op uw actie. Veel leesplezier!

Inhoud

- **De juiste balans tussen ambities**
door Marian Leyen
Hollands Noorderkwartier
- **Bizar**
door Jaap Terpstra
- **Pleidooi voor integriteit**
door Johanne Hendriks
- **Geef uw mening en/of commentaar!**
door Haye van der Werf
- **Levendige discussie en visiewerkgroepen.**

De juiste balans tussen ambities

De begroting 2017 is onlangs vastgesteld. In het voorjaar hebben we al in ons meerjarenplan vooruit gekeken en koers gezet voor meerdere jaren. Het jaar 2017 is nu dus ingevuld.

Voortdurend zoeken we de juiste balans tussen ambities (wat gaan we allemaal doen), schulden (welke kosten worden vooruitgeschoven door te lenen) en belastingopbrengst (hoeveel geld vragen we aan de burgers).

Natuurlijk staan we weer aan de lat voor onze kerntaken. Waterveiligheid, voldoende en schoon/gezond water en wegenbeheer in een deel van ons gebied.

Onze ambities hierin staan recht overeind. Er is zelfs ruimte gevonden voor extra

inspanningen op een aantal terreinen zoals verduurzaming, zuivering medicijnresten, communicatie/waterbewustzijn.

Onze schuldenpositie verbeteren we door minder te lenen en meer van de rekening (uit de exploitatie) te betalen. Om dat te kunnen doen hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Dat lijkt goed uit te pakken.

Tenslotte is het ook nog gelukt om de noodzakelijke belastingopbrengst op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Dat wil zeggen dat de tarieven gemiddeld gelijk kunnen blijven.

Daarbij komt dat de kwijtscheldingsregeling per 2017 verder wordt verruimd, nu ook voor ondernemers. Dat is een belangrijk punt voor de PvdA.

Toch zijn er ook zorgen:

Een continu aandachtspunt is de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Behalve de verontreiniging vanuit de landbouw (denk aan bestrijdingsmiddelen) is ook elk huishouden een bron van vervuiling:



Medicijnen komen via de urine terecht in het riool. Ook microplastics uit verzorgingsproducten leggen een weg af naar de rioolwaterzuiveringen. Wanneer het gezuiverde rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, is het niet vrij van medicijnresten en microplastics. Onze zuiveringen zijn daar nog niet op ingericht. Het gebruik van medicijnen neemt ook nog eens toe als gevolg van de vergrijzing. We moeten hier dus echt mee aan de slag. Zowel aanpakken

bij de bron (geneesmiddelenindustrie en productie / gebruik van verzorgingsproducten) als aanpassing van de zuivering. Op verzoek van de PvdA fractie wordt over dit onderwerp binnenkort een themabijeenkomst georganiseerd.

Positief eindigend nog dit:

Ons erfgoedbeleid krijgt concreet invulling. We zijn daar binnen HHNK met elkaar over in gesprek. De PvdA koestert de getuigen van ons waterverleden. Zij laten zien hoe ons gebied is geworden tot wat het nu is. Een veelzijdig, uitdagend en dierbaar gebied waarin we wonen, werken en genieten. Meer daarover een volgende keer.

Marjan Leyen
Hollands Noorderkwartier

Bizar

Van 12 september tot en met 24 september maakte ik met een groep van 13 mensen een rondtrip door Israël en Jordanië. Ik vloog met Turkisch Airlines eerst naar Istanbul en vervolgens naar Tel Aviv. In het vliegtuig gezeten naast een Nederturk, een in eigen ogen succesvolle ondernemer, die minder volgens de cao en meer op eigen gezag een sociaal beleid voor zijn werknemers voerde, sprak op fluisterton over zijn afkeer van Erdogan. Hij was bang dat anderen dat zouden kunnen horen. Begint de angst al in het vliegtuig?



Twee dagen later sta je op de uitkijkpost op de hoge Golanvlakte te praten met Noorse VN-

soldaten die tegen een hoog salaris de ontwikkelingen in Syrië volgen.

Je hoort de bombardementen in Syrië, af en toe vallen er een paar blindgangers van mortiergranaten binnen het gebied. De Israëliëse kolonisten leven rustig in hun veroverde gebieden. Een deel van hen ziet dat als bevrijde gebieden in opdracht van God. Een verlate uitvoering van de opdracht van Jahweh



uit het oude testament om de Filistijnen over de kling te jagen. Overleg met Allah heeft daarover niet plaatsgevonden. Een dialoog daarover is onmogelijk: Rabin, vermoord, niet netjes, maar was toch een soort verrader van de Joodse opdracht in hun ogen. De oorlog in Syrië geeft Israël rust, volgens de gids, die in het bezette gebied woont en 2 keer heeft meegevochten. Hij wil graag vrede: een federatieve staat Palestina/Jordanië. Duidelijk is te zien dat de veroverde gebieden, 600.000 kolonisten, nimmer teruggegeven zullen worden. Dorpjes en stadjes ontstaan, de infrastructuur wordt aangelegd en het water wordt afgetapt van de Jordaan met als voorspelbaar gevolg: watergebrek in Jordanië.

Er is nu wel overleg met Jordanië over een omvangrijk plan een betere watertoevoer naar dat land te regelen. Hier regel je de zaak niet met polderen. Indrukwekkend de natuur. Al die op zich aardige mensen die elkaar absoluut niet meer verstaan. Jahweh/Allah, macht en onmacht staan er tussen. Bizar.

Van de Golanvlakte naar Jerusalem. Op een vierkante kilometer ballen in het oude

Jerusalem 3 geloven samen. Een verdere uitsplitsing naar Armeense, Ethiopische, Russische, Griekse Orthodoxen en de verdere vertakkingen naar roomse en protestantse lijnen zal ik laten rusten. Lopend weet je direct of je in de Joodse, Arabische of Christelijke wijken aan het banjeren bent. Vlak bij de Damascuspoort wordt een Palestijn geneutraliseerd, zegt een Israëliër, vermoord zegt een Palestijnse persfotograaf tegen mij toen ik er in slaagde door de militaire afzetting te komen. Straten worden afgezet. Duidelijk: Israël oefent in Jerusalem de macht uit. De militairen zijn in mijn ogen zo jong, mooie jongens en meiden, strak en goed bewapend. Bizar die tegenstellingen op zo'n kluitje. Al die Pelgrims uit de hele wereld, voornamelijk van buiten Europa, die de heilige plaatsen bezoeken. Als agnost voel ik daarbij niets, alleen verbazing. Bij de Klaagmuur de Joodse Orthodoxie, het grote feest van de bar-mitswa, het citeren uit de Thora, de discussies over de Talmoed en een klein stuk verder de Moskee waar de Moslims met hun Soera's bezig zijn. Bizar.

Jordanië vangt miljoenen Syrische vluchtelingen op. Vlak bij Amman ook nog een stenen Palestijns vluchtelingen kamp van 1.000.000, uit 1949. Opgestapeld in nauwe straten. Een opeenhoping van werkloosheid onderhouden door de VN. Israël verzorgt wel de gewonden aan de grens met Syrië maar laat geen vluchtelingen toe. Dat is een Syrisch/Arabisch maar geen Israëliësch probleem. Overweldigd is de Wadi Rum woestijn en de oude Woestijn stad Petra. Straalt een enorme rust en schoonheid uit. De toeristen zijn uit angst bijna verdwenen. Volstrekt ten onrechte. Ik heb me overal uiterst veilig gevoeld.

Vanuit Amman vloog ik naar Istanbul naast een jonge Palestijnse uit de West Bank met een baby aan haar borst. Haar man verbleef in New York, de baby moest geshowd worden aan de

Familie. We namen hartelijk afscheid.

Bizar: de bewoner van Israël komt Palestijns gebied niet binnen en omgekeerd (behoudens werkvergunning). Bizar om je op te laten sluiten in de eigen groep zonder de verbinding met andere groepen te maken, enkel in de vorm van het creëren van vijanddenken.

Bizar: het nieuwe modewoord.

Jaap Terpstra

Pleidooi voor integriteit

Nee, een advocaat ben ik niet en ik probeer ook niet u met mijn pleidooi over een streep te trekken waar u niet wilt zijn. Dat is en blijft aan u!

Toch houdt het volgende mij de laatste tijd bezig. De impact van allerlei prikkels is elke dag te merken. De voortdurende neiging om je te moeten verantwoorden en te moeten aangeven waarom je de 'dingen' doet die je doet, breekt menigeen op. Verbaal van je afslaan lijkt vervolgens de beste methode, want dan hoef je je tenminste niet te verantwoorden of te verdedigen. Wat is er makkelijker dan anoniem jouw gram kwijt te raken via de sociale media? Voor dat je er erg in hebt en meestal passief, luisteren we naar het ongefundeerd gekakel of zien praatprogramma's waarin men grenzeloos gebruik mag maken van de zendtijd.



*Integriteit
is het goede doen
terwijl niemand
kijkt.*

Een kostbaar goed, democratie. Zeg wat je op het hart hebt en hoe je de wereld zou willen veranderen, maar doe dit altijd en overal in

samenspraak, in relatie tot dat wat er al is met de opdracht gezamenlijk verder te bouwen. Ik ben een sociaal democraat en sta achter een politieke beweging die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming voorstaat. Toch ben ik ongeacht de keuze voor een partij vooral geïnteresseerd in politici die integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Een van deze mensen is de 85 jarige Jan Terlouw. Hij richt zijn pleidooi in de DWDD op de bewustwording voor de klimaatverandering, maar nog belangrijker dan dat vind ik zijn verlangen naar een hersteld onderling vertrouwen. Dat vertrouwen kan dan alleen herstellen, wanneer integriteit weer bovenaan de lijst komt staan van politici. Politici zijn net mensen, aan hen wordt gevraagd het goede voorbeeld te geven en hiermee het vertrouwen dat aan hen wordt gegeven waar te maken. Een opdracht op zich aan de politiek, maar laten we de persoonlijke opdracht aan onszelf ook niet vergeten.

Een definitie van 'integriteit' is het handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.

Laten we met elkaar gewoon weer gefundeerd en grenzeloos integer zijn en ons niet laten verleiden door anderen die het anders willen!

Johanne Hendriks

Geef uw mening en/of commentaar!

heerwerf@gmail.com

Haye van der Werf webmaster PvdA Bergen

Doet u mee? Geef uw mening en commentaar op de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de website!

Elke zinnige of zelfs onzinnige maar beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie weet krijgt u weerwoord of juist medestanders.

Een respectabele partij als de PvdA - met een wethouder! - doet mee in het publieke debat en de leden zijn dan de gangmakers! Stuur uw bijdrage naar heerwerf@gmail.com en beleef na plaatsing uw eigen 'fifteen minutes of fame'!

Levendige discussies!

Interesse in (brede) fractiebijeenkomsten en/of visiewerkgroepen?

Wilt u een brede fractiebijeenkomst bijwonen en /of aan een van de visiewerkgroepen deelnemen? Dat kan, vrije toegang en het verplicht u tot niets! De (brede) fractiebijeenkomsten zijn net zoals de fractiebijeenkomsten op maandagavond. De fractiebijeenkomsten vanaf 20.00 uur in de Jan Ligthartstraat. De brede fractiebijeenkomsten in de Beeck ook vanaf 20.00 uur.

De visiewerkgroepen

Volkshuisvesting

Schoorl Klopt

Sociaal Beleid

Haye van der Werf

André van der Leij

Johanne Hendriks

Karin Kindt

Voor de visiewerkgroepen kunt u zich opgeven bij de redactie johanne.pvda@ziggo.nl

Samen bouwen

aan een stevig PvdA fundament

Hebt u vragen / opmerkingen stuur uw bericht naar johanne.pvda@ziggo.nl of bel 06-51980614

Wilt u meer weten over de PvdA afdeling Bergen? Kijk op www.bergen.pvda.nl.

Meer weten over de besluitvorming binnen de gemeente Bergen?

Kijk op www.raadbergen.nh.nl

Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze nieuwsbrief toch? U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief bij johanne.pvda@ziggo.nl.

be our guest



