



## PvdA Nieuwsbrief

Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA gemeente Bergen. Discussieert u graag mee, reageer dan naar [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl). U krijgt altijd een reactie op uw actie.

## Inhoud

- **Verkiezingen maart 2018**  
*Ed Bausch bestuursvoorzitter*
- **Discussieavond op 27 november as.!!**  
*Johanne Hendriks burgercommissielid*
- **De retoriek van het populisme is eindig!**  
*Jan P. Stomps PvdA lid*
- **Nur Menschen**  
*Kees van der Zel PvdA lid*
- **Ostrava, een klein in memoriam.**  
*Jaap Terpstra PvdA lid*
- **Slachtofferhulp Nederland**  
*Jan Stet PvdA lid*
- **Geef uw mening en/of commentaar!**  
*Karin Kindt raadslid PvdA*
- **Levendige discussie en visiewerkgroepen.**  
*Johanne Hendriks burgercommissielid*

## Verkiezingen maart 2018

*door Ed Bausch bestuursvoorzitter*

We maken ons op voor deelname aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, in maart 2018!

Na de advertenties in de Duinstreek en het Bergens Nieuwsblad stellen we met een groep gemotiveerde PvdA-ers een duidelijk programma / manifest op en hebben we gesprekken met (gemeente) Bergenaren die zich sterk willen maken voor het realiseren van onze uitgangspunten binnen de gemeente. Bent u enthousiast om ook mee te denken en mee te doen, kom dan op onze discussieavonden

(zie onderstaand bericht). Wilt u eerst meer informatie, mail dan met onze redactie of neem direct contact op met onze voorzitter Ed Bausch, 06-20551899.

Wilt u een donatie overmaken als ondersteuning van onze komende campagne? Maakt u dan een door u gewenst bedrag over op **NL17 RABO 0315 9796 74 ten name van PvdA afdeling Bergen (NH)**.  
Heel hartelijk dank!

## Discussieavond op 27 november as.!

*door Johanne Hendriks burgercommissielid*

In november vindt weer een boeiende discussie plaats met een groep PvdA-ers die geïnteresseerd zijn in de toekomst van de PvdA in de gemeente Bergen. We komen met elkaar steeds een stap verder.

Deze avonden zijn voor alle leden toegankelijk. U hebt vast een mening en deze kan bijdragen aan een stevige PvdA in onze mooie gemeente! Welkom op maandag 27 november vanaf 19.30 uur in de Art Gallery van Rogier Jonk, Plein 7 (souterrain).

## De retoriek van het populisme is eindig!

*door Jan P. Stomps PvdA lid*

Gloort er licht aan het eind van de tunnel? Het stapelen van schreeuwleijkers lijkt zich tegen hen te keren. Talkshows komen nog steeds nauwelijks verder dan het opwarmen van de dagelijkse Twitterruft, maar de verveling slaat toe. De voorraad aan negatieve kwalificaties lijkt langzaam uitgeput. Maar wat komt er voor in de plaats? Dit laatste is een actuele vraag aan het worden ...!

Uit een zeer belangwekkend interview met **David Van Reybrouck (hij houdt 17 november de jaarlijkse Van der Leeuw-lezing in de Martinikerk in Groningen)** wordt het populisme geanalyseerd. Bijvoorbeeld de brede steun voor de Duitse AfD krijgt een verklaring,

waarbij de inhoud belangrijker en interessanter is, dan de populistische beweegredenen. Veel Duitsers stemmen niet alleen AfD uit onvrede, maar komen met een oorzaak waar de redelijkheid niet van te ontkennen valt. Het gaat dan dus om de inhoud! Van Reybrouck noemt aansprekende voorbeelden. In Frankrijk, Oostenrijk en in ons eigen land blijkt het niet anders te zijn. Het is dus ernstiger! De retoriek van het populisme is eindig, maar de zoektocht van het proletariaat gaat verder, krijgt gebekte vertegenwoordigers en legt de leegte bloot van links en rechts in de politiek. Politieke partijen zijn met hun ideeënvorming te ver afgedreven van grote groepen mensen, die ze nou juist zeggen te vertegenwoordigen. Voor hen is het vertrouwen te lang op de proef gesteld. Oplossingen en perspectief bieden, dienen gepaard te gaan aan een overkoepelend, gezamenlijk idee dat richting geeft en eendracht uitstraalt. Het besef dat het algemeen belang wordt gediend. Dus aandacht voor de gezamenlijke lotsbestemming; ook wel burgerschap genoemd. Oké, de geest is uit de fles en krijg hem er maar weer eens in! Het opnieuw uitvinden van oude waarden lukt niet! Maar wachten op de golfbeweging, die zich altijd weer voor doet, is politiek onwaardig. De individualisering van de westerse maatschappij heeft langzamerhand geleid tot een identiteitspolitiek die een gezamenlijke lotsbestemming ver achter de horizon heeft verdrongen. De politiek is alleen nog bezig om bevestiging te zoeken met wat we individueel al zijn, in plaats van wat ons gezamenlijk bindt. Iedereen leest inmiddels hoe hij of zij zich voelt en zoekt naar datgene dat haar identiteit bevestigt. Identiteitspolitiek is het voeden van de hyperindividualisering en is tevens de hype van rechts en helaas de leegte van links. Het antwoord hierop is luisteren naar de

oorzaak die ontevredenen uitspreken, zonder meteen een oordeel over de populistische verpakking. (dit laatste heeft z'n beste tijd gehad) Daarnaast is een dialoog en zelfs samenwerking de enige oplossing voor de groeiende onvrede. Het gaat om de fundamentele erkenning van een ieder als gesprekspartner; het praten óver, zal praten mét moeten worden.

Een lichtpunt daarbij is dat de politieke partij weer toekomst heeft. Want discussiëren en met wederzijds respect van mening verschillen over de inhoud, beklink je in ouderwets vergaderen, standpunten bepalen en compromissen sluiten.

Naschrift: Ook in Bergen.

In Bergen heeft dorpsgenoot Jan Roos, na zijn poging in de Tweede Kamer te komen, "Bergen proberen te Verzetten." Maar hoe serieus moeten we dit nemen? Onderling gekrakeel heeft hem doen besluiten zich niet bij hen aan te sluiten. Zelf zegt Jan daarover: "Een kansloze exercitie." Hij ziet zichzelf alleen nog als steunpilaar van een lokale groepering bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat zijn dit voor bewegingen? Is het niet vooral de leegte van het programma die mensen aan het twijfelen brengt? Jan Roos is duidelijk één van hen.

Is Jan Roos eigenlijk een echte Bergenaar? Hij woonde toch in Amsterdam? Is hij teruggekomen voor een plek in de plaatselijke politiek, of heeft hij hier, na zijn Haagse echec, een onderduikadres gevonden, weg van die mediageile Amsterdamse grachtengordel? Vanwege een eerdere ontkenning, vanuit kringen binnen de PvdA, over het bestaan van de echte Bergenaar, lijkt het navolgende toch een sluitend bewijs te bieden.

*Een echte Bergenaar is een eigenwijs type met licht rossig haar, heeft tot z'n enkels in het duinzand gestaan, heeft minstens één keer z'n kop gestoten en waardeert*

*een kerkgebouw uitsluitend als een ruïne. Het stemgeluid komt achter uit de keel, vanwege hooikoorts en verkoudheid, maar het gedrongen boerentype kent verder een taaie en sterke gezondheid.*

De opvallende overeenkomst van Jan Roos met dit Bergense profiel, is verrassend te noemen. Ja., ze bestaan nog die authentieke Bergenaren, waarop de verwatering door de jaren heen gelukkig geen vat heeft gekregen. We mogen toch vurig hopen dat bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, de meerderheid van Egmonders in de raad zal worden doorbroken, door het authentieke Bergense geluid! Liefst met zo min mogelijk populisme en zoveel mogelijk inhoud. Forza., Jan Roos!

## **NUR MENSCHEN**

*door Kees van der Zel PvdA lid*

Het artikel 'Vreemd Volk' van Jaap Terpstra in onze vorige Nieuwsbrief over de vraag: "Wie zijn dan die Nederlanders (Bergenaren)?" deed mij denken aan het volgende verhaal uit mijn jeugd, waaruit blijkt, dat zelfs onder de meest barre omstandigheden in fascistisch Duitsland van de 40-er jaren, er mensen waren, die het kortzichtig nationalistisch denken verwierpen. Mijn oudere broer werd in 1942 (hij was toen 21) verplicht te werk gesteld in Duitsland. Eind juni 1945 kwam hij (deels lopend vanuit Saksen) weer thuis. Drie jaar moest hij werken in de metaalwarenfabriek 'Die Wanderer Werke' in Chemnitz (werd nooit gebombardeerd, vanwege de Engelse aandeelhouders). In de herfst van 1944 werd hij ziek en ging naar een dokter. Die dokter was niet zeker van de juiste behandeling en belde, terwijl mijn broer naast hem zat, een collega, die meer gespecialiseerd was in het probleem. De collega gaf zijn advies en vroeg toen: "Wat is dat voor een patiënt?", waarop de dokter antwoordde: "Het is een Hollander, hij werkt bij 'Die Wanderer Werke'. De collega ging verder:" "Waarom maak jij je zo druk voor

een buitenlander?" De dokter antwoordde bits: "Es gibt kein Ausländer; es gibt nur Menschen!". In het Duitsland van toen een gedurfde uitspraak van iemand met moed en het hart op de juiste plaats

## **Ostrava, een klein in memoriam.**

*door Jaap Terpstra PvdA lid*

Boedapest 1983 stalde ik een tentje op de camping. Mijn nestcafé prikkelde de neus van mijn buurman. De ontmoeting met Mirek, student geneeskunde, kwam tot stand. Hij nodigde mij uit voor een bezoek aan Ostrava, waar zijn ouders woonde. In 1984 met de trein via Praag naar Ostrava, ruim 350 km ten noordoosten van Praag. Per ongeluk stapte ik in de verkeerde trein, het Tsjechisch valt niet mee, het bleek een militaire trein te zijn met volzatte militairen, het bier stroomde via gootjes door de trein. Het was in de trein een aangenaam vertoeven. In Ostrava rangeerde de trein ver van het station vandaan op een grauwe sintelbaan. Uren later heb ik Mirek telefonisch kunnen bereiken. Hij bracht mij onder bij zijn vriend Jarek, bezitter van een prachtige Datsja in het Beskidy gebergte, 30 km buiten Ostrava en in het bezit van een Moskovitch, een Russische auto. Fantastisch, moeilijk bereikbaar, koken op hout, water via een bron, ingericht conform 1880, absolute stilte. Jarek, studeerde pedagogiek. Ostrava, spuugde vuur, smog, stonk naar bruinkool, een netwerk van steenkoolmijnen en staalfabrieken vol in bedrijf.



De fabrieken en straten waren opgesierd met internationale solidariteits-leuzen met de arbeiders uit de broederlanden. Ik voerde gesprekken met de ouders van Mirek, overtuigde communisten. Zijn vader was op kapotte schoenen de Karpaten overgetrokken en werkte nu als staalarbeider, trots op zijn werk, de Fiat 124 auto, zijn studerende kinderen, Mirek en Marcella, beide studenten geneeskunde, de vakbondsuitjes etc. De vader van Jarek was directeur van een machine-fabriek, een hoge gesettelde functie. Jarek en Mirek gaven af op het systeem, maakten het systeem belachelijk, zij hadden het boek Das Kapital, wij hadden de goede socialistische uitvoering er van in West Europa. Ze waren trots op Tsjechië, dat voor de 2<sup>de</sup> wereldoorlog een hoogontwikkelde industriële natie was. Nu ingelijfd door de Russen. Ze geloofden niet dat zij een verandering van het systeem zouden meemaken toen ik hun voorhield dat het matige succes van het systeem gelijk zijn ondergang zou kunnen betekenen in concurrentie met het sociaaldemocratische West Europa. Alleen het tijdstip waarop kon ik niet bevroeden. Ostrava 1990. De omwenteling voltrok. Mijn vrouw en ik zijn aanwezig bij het huwelijk van Mirek, 2 dagen feest in een grote vakantie-kolonie van de vakbond in de Bergen. Mirek, inmiddels hersenneuroloog, Marcella anesthesiste, Jarek, pedagoog en Pavel, die ik via Jarek had ontmoet werd Tsjechisch diplomaat. Ze zijn allen in Bergen en in het Westen geweest, ze zijn in aanraking gekomen met het westerse economisch model en allen weer teruggekeerd op hun Tsjechische honken in Ostrava, behalve Pavel. Jarek werd, dichter en om de paar jaar zocht ik hem op of kwam hij naar Bergen. Het afgelopen jaar zond hij mij vlak voor zijn dood een cd van de band Kazachstan, waarvoor hij de teksten schreef. Lyrische rock/country

music, waarin de liefde wordt bezongen van Ostrava, het Beskidy gebergte, het wijngedebied Zuid Moravië. Schitterende ontroerende liederen worden daar in de wijnkelders in de herfst gezongen, waarna de dronkenschap de stilte brengt.

April 2017 overleed Jarek, ik zat in Italië, 56 jaar oud, Mirek overleed eerder, hersenchirurg op 48 jarige leeftijd, en Pavel dook vorig jaar met zijn racefiets de ravijn in op 55-jarige leeftijd. In augustus 2017 bracht ik een condoleance bezoek aan de weduwe van Jarek. We bezochten, zijn graf, de plaatsen die ik eerder met Jarek en Mirek bezocht hadden. De Datsja in de Beskidy, Ostrava, de universiteitsstad Olomouc. De kolen en staalfabrieken in Ostrava zijn gesloten en nu tot Unesco cultureel erfgoed verklaard. De oproepen tot de eenheid van de internationale socialistische broederschap zijn uit het straatbeeld verdwenen. In Olomouc, een mooie stad, werd op de dag van ons bezoek een katholieke toogdag gehouden in het centrum van de stad. Het leek het Vaticaan wel met veel gekapte nonnen en echt geklede priesters, vele jongeren met rug- en slaapzakken, manifestaties, conferenties. Het Olomouc van heden. Het Olomouc van 1984 flitste door mijn hoofd. Het katholieke leven voltrok zich toen in stilte, achter de schermen. In Ostrava, in de gesprekken en ontmoetingen bestaat de behoefte om zich als regio te manifesteren, wars van wat EU genoemd wordt: Moskou niet inruilen voor Brussel. Angst voor de Islam en vluchtelingen, die daar ternauwernood zijn. Ik heb 2 openbare concerten bijgewoond op het industriële erfgoed in Ostrava, boeiend, typische rock/pop muziek uit de regio met gitaren, violen en velen zingen mee. Dit is ook Europa, met een aparte geschiedenis, onderdeel geweest van de Donau monarchie, de Russische invloed. Dit alles is zichtbaar in de architectuur, in de literatuur. Dit laat zich niet persen in de mal van de rijke, westerse landen.

Je voelt de somberte van het verleden. Die rijkdom aan verschillen in Europa moeten we koesteren. We moeten niet willen dat Griekenland, Zuid Italië, de Oost- Europese landen zich moeten wringen in de modellen van Dijsselbloem, Schäuble, de boekhouders van de EU. De snelle hervormingen die we van Griekenland eisen: privatiseren, belastingheffen, staan in schrille tegenstelling tot ons heerlijk belastingparadijs voor de superrijke multinationals. Vele landen beroven we, onthouden we van hun toekomstige belastinggelden langs keurige rules. Tergend langzaam gooien we een beetje het roer om, maar we staan met het schrappen van de dividend belasting weer 'met alle vezels' in het gelid van de grote multinationals.

### **Slachtofferhulp Nederland**

*door Jan Stet PvdA lid*

*Vanaf 1 april 2006 werk ik als (onbetaald) medewerker algemene en juridische dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland. Mijn collega's en ik ondersteunen slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten.*

*Slachtoffer Nederland is een landelijke organisatie met zes werkgebieden en (nu nog) 75 locaties. Het aantal locaties wordt de komende jaren teruggebracht tot ongeveer 30. Het landelijk kantoor zit in Utrecht. Er zijn totaal 1.500 medewerkers waarvan ruim 300 betaald.*

*Wij bieden praktische, emotionele en juridische ondersteuning. Wat wij bieden aan emotionele ondersteuning noemen wij psychosociale ondersteuning. Die verlenen wij onder de noemer 'de draad weer oppakken'. Daarover hieronder in het kort wat dat inhoudt.*

#### **De draad weer oppakken**

##### **Emotionele steun**

*Ieder mens gaat op zijn manier om met een*

*ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Dit laat zich niet vatten in hapklare tips en trucs, hoe graag we dat soms ook zouden willen. Wel geven wij advies en tips geven die kunnen helpen de draad weer op te pakken.*

#### **Let op uzelf**

De eerste periode na een ingrijpende gebeurtenis kan helpen om afleiding en ontspanning te zoeken.

Tegelijkertijd is het goed om het dagelijks ritme vast te houden.

#### **Uit uw gewone doen**

Na een ingrijpende gebeurtenis zijn veel mensen uit hun gewone doen. Zij zijn geschrokken, voelen zich verdrietig en zijn misschien ook snel kwaad.

#### **Extra hulp**

Kom je er zelf niet uit?

Wij kunnen naar het verhaal luisteren, meedenken en daar waar mogelijk ondersteunen.

#### **Huisarts**

Ben je na 4-6 weken nog steeds erg van slag van het misdrijf of verkeersongeluk? Lukt het niet de normale gang van zaken op eigen kracht op te pakken? Neem dan contact op met de huisarts voor hulp.

#### **Geef uw mening en/of commentaar!**

*door Karin Kindt webmaster PvdA Bergen*

Doe je mee? Geef jouw mening en commentaar op de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de website!

Elke zinnige of zelfs onzinnige maar beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie weet krijg je weerwoord of juist medestanders. Een respectabele partij als de PvdA - met een wethouder! - doet mee in het publieke debat en de leden zijn dan de gangmakers!

Stuur jouw bijdrage dan naar [kindt1947@gmail.com](mailto:kindt1947@gmail.com). Dank!



## Levendige discussies!

*Interesse in (brede) fractiebijeenkomsten  
en/of visiewerkgroepen?*

Wil je een brede fractiebijeenkomst bijwonen en /of aan een van de visiewerkgroepen deelnemen? Dat kan, vrije toegang en het verplicht je tot niets! De (brede) fractiebijeenkomsten zijn net zoals de fractiebijeenkomsten op maandagavond. De fractiebijeenkomsten vanaf

20.00 uur in de Jan Ligthartstraat.

De eerstvolgende datum voor de brede discussiebijeenkomst is op maandag 27 november (zie ook elders in deze nieuwsbrief). U bent van harte welkom!

## De visiewerkgroepen

Volkshuisvesting	vacature
School	André van der Leij
Sociaal Beleid	Johanne Hendriks
	Karin Kindt

Voor de visiewerkgroepen kun je je opgeven bij de redactie [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)

### Samen bouwen

#### aan een stevig PvdA fundament

Heb je vragen / opmerkingen stuur jouw bericht naar [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)  
of bel 06-51980614

Wil je meer weten over de PvdA afdeling Bergen? Kijk op [www.bergen.pvda.nl](http://www.bergen.pvda.nl).  
weten over de besluitvorming binnen de gemeente Bergen?

Kijk op [www.raadbergen.nh.nl](http://www.raadbergen.nh.nl)

Ben je geen lid van de PvdA en lees je deze nieuwsbrief toch? Je kunt je aanmelden voor deze nieuwsbrief bij [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)

# be our guest

