



in de roos

Jaargang 06

Mei 2020

PvdA nieuwsbrief

Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA afdeling Bergen. Wij stellen uw reactie of eigen artikel op prijs op johanne.pvda@ziggo.nl.

Inhoud

Trouwe leden!

door secretaris bestuur Lucia Bakker

Hoe gaan we verder na Corona?

door Lucia Bakker

Hoe kan morgen beter?

door Lucia Bakker

Digitale participatie in onze gemeente

door Lucia Bakker

Dor Hout

door Jaap Terpstra

Alle malen zal ik wenen

door Simon van Geldorp

'Gevloerd'

door Jaap Sterk

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker

Geef uw mening en /of commentaar

door Johanne Hendriks



Trouwe leden!

door secretaris bestuur Lucia Bakker

In de PvdA is het al lang traditie om trouwe leden te 'belonen' met een speldje als herinnering aan dit feit. De speldjes worden meestal op of rond 1 mei uitgereikt. Zo ook dit jaar. In onze afdeling kregen raadslid Peter van Huissteden en bestuurslid Nienke Mier een speldje voor 25 jaar lidmaatschap. En ontvingen Dini van der Zel-Bij en Jan Schuurman het speldje voor 50 jaar lidmaatschap!

Proficiat en dank aan jullie allemaal!

Hoe gaan we verder na Corona?

door Lucia Bakker

Wat laten we achter, wat nemen we mee? Lodewijk Asscher vertelt daarover in zijn essay 'Hoe we uit de coronacrisis komen'. Ook houdt hij af en toe digitale huiskamer-gesprekken. Daarvoor kan men zich aanmelden via de website <https://www.pvda.nl/na-corona/> Op 12 mei sprak hij met o.a. Sheila Sitalising, econoom Coen Teulings en FNV-voorzitter Han Busker over hoe we ervoor zorgen dat mensen nu en straks een fatsoenlijke basis houden.

[Je kunt de aflevering hier terugkijken.](#)

Hoe kan morgen beter?

door Lucia Bakker

De voorbereidingen van het verkiezings-programma voor de 2^e Kamerverkiezingen (17 maart 2021) zijn van start gegaan. Er is een speciale website geopend, waar mensen (ook niet-leden) een / hun verhaal kwijt kunnen. Men kan een reageren op de vraag hoe onze samenleving er in de toekomst uit moet zien. Want daarover moet nu gepraat worden. Zekerheid voor iedereen. Samen uit de crisis komen. Onze publieke waarden weer terug in publieke handen.

De komende maanden zoekt de partij door heel

Nederland naar verhalen en plannen om ons verkiezingsprogramma van iedereen te maken. **Klik op de website en stuur uw verhaal in:** <https://www.hoekanmorgenbeter.nl/>

Digitale participatie in onze gemeente door Lucia Bakker

Vanwege de Corona-maatregelen kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daarom gaat de gemeente digitale manieren inzetten om de mening en reactie van inwoners te peilen. Zo is o.a. een speciale website opgezet:

www.ikdenkmeeverbergen.nl waarop bewoners informatie kunnen vinden over projecten en hoe ze kunnen meepraten. Hou deze website in de gaten en denk en praat mee als een onderwerp u aanspreekt.

Op dit moment staan er drie zaken op:

Structuurvisie Bergen-Oost

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn. Er bevinden zich sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, een landgoed, een gemeentelijk gronddepot, de *gemeentewerf* en een begraafplaats. O.a. door de ligging aan de open polder in de richting van de Rijksweg N9 is het een uniek gebied. Hierin gaan ontwikkelingen plaatsvinden: op het oude voetbalcomplex van BSV kunnen woningen worden gebouwd, zwembad De Beeck wordt herbouwd en ook de Europese School vertrekt en die plek moet een nieuwe bestemming krijgen.

Omgevingsvisie

Elke gemeente moet een document maken waarin het toekomstbeeld wordt omschreven. Dit stuk wordt de basis voor het wel of niet toestaan van nieuwe plannen binnen een gemeente en daarin wordt beschreven wat inwoners belangrijk vinden voor de omgeving

waarin wordt gewoond, gewerkt en de vrije tijd wordt doorgebracht.

Nog net voor de Corona-maatregelen zijn er in alle kernen bewonersbijeenkomsten geweest, maar nu kan iedereen online, via de website reageren op stellingen.

Herinrichting

P.J. Troelstraweg te Egmond aan Zee

Het straatwerk van deze weg is toe aan groot onderhoud en de riolering wordt vervangen. De gemeente is bezig met de voorbereidingen en wil de eerste voorstellen aan de bewoners presenteren.

Niet aangesloten op het internet?

Voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn en toch willen meedoen, wordt -zo vertelde wethouder Valkering in een interview- de mogelijkheid gecreëerd om op veilige afstand, één-op-één hun ideeën met de wethouder te delen via een zogenaamd 'anderhalve-meter-moment'. Inwoners kunnen daarvoor een afspraak maken.

Dor Hout

door Jaap Terpstra

Mijn inmiddels lang overleden oom, een melkveehouder met 80 koeien, zei 30 jaar geleden tegen mij: "Jaap, de mensen worden te oud tegenwoordig, ze moeten plaats maken voor jonge mensen". Hij voegde de daad bij het woord en overleed op 74-jarige leeftijd. Ik moest hier aan denken toen Jort Kelder de discussie langzaam op scherp stelde, ik chargeer: "Waarom zou de hele samenleving langdurig op slot moeten voor een epidemie die voornamelijk ouderen ernstig kan treffen. Doe de oudjes maar aan de kant en maak ruim baan voor de jongeren". De term 'dor hout' viel ergens. Opeens behoorde je tot de groep 'Dor Hout'. Thuis blijven is dan het advies,

achter het raam en naar buiten kijken - al of niet met je staarogen.

Dit viel samen met de herdenkingen rond 75 jaar bevrijding. Alles werd uit de kast gehaald ter herdenking van de 2^{de} wereldoorlog. Tranen heb ik weer gelaten om de waanzin van de 2^{de} wereldoorlog. Zoveel levend hout, als ik die vergelijking mag maken, op te laten gaan naar het rijk der doden. Getroffen werd ik door de 4 mei-lezing van Arnon Grunberg : " *Zeggen het verleden nu wel te kennen is veelal een weigering om er kennis van te nemen; Herdenken is altijd ook een manier om aan te geven wie je niet wenst te zijn, maar wie je toch meent te kunnen worden; geen betekenisvol herdenken zonder gegronde vrees dat wij de toekomstige daders en hun helpers zijn*".

Op 8 mei 1985 herdacht de toenmalige Duitse Bondspresident Richard von Weizsäcker de Duitse overgave op 8 mei 1945 en stelde dat de Duitsers op 8 mei 1945 zelf ook bevrijd werden van het nationaal socialisme. Of het merendeel van de Duitse bevolking op 8 mei 1945 zichzelf naast dader ook als slachtoffer zag, laat ik in het midden. Overigens de vader van Richard von Weizsäcker was van 1938 tot 1943 staatssecretaris buitenlandse zaken onder Von Ribbentrop. Vanaf 1933 werden de geesten in Duitsland rijp gemaakt voor: 'in het normaal vinden wat niet normaal is' inzake 'het Joodse Vraagstuk'. Met verbazing en schrik zag de jonge Duitse jurist, Raimond Pretzel, de latere geschiedschrijver onder de naam van Sebastiaan Haffner , onder zijn goed opgeleide, welvarende vrienden gebeuren : het normaal vinden van de racistische en antisemitische maatregelen van het nationaal socialistische bewind. Het weggijken was begonnen. Hun ogen waren gericht op de aanvankelijke successen van Nazi- Duitsland en hun carrière daarbinnen.

Op 4 mei sprak Willem Alexander op de Dam over het weg kijken van de Nederlandse burgers in de 2^{de} wereldoorlog bij de Duitse

maatregelen gericht tegen de Joden, de Zigeuners en andere in de ogen van het Nazisme verderfelijke groepen. We lieten het gebeuren.

We kijken nog steeds weg en vinden normaal wat niet normaal is als dat ons het beste uitkomt, anders kun je niet onbekommerd leven of wordt het leven ondraaglijk, denk ik. De slavernij werd in het verleden als een normale handel gezien. Gewoon de in-en verkoop van mensen als een zakelijke overeenkomst tot eigendomsoverdracht, heel normaal in de ogen van velen toen. De mens als grootgebruiker van de planeet Aarde: heel normaal. De vluchtelingendeal met Turkije: heel normaal. Armoede, loonslavernij, uitbuiting: heel normaal. De klokkenluiders van het niet normaal- gelukkig dat ze er zijn- worden achteraf geprezen.

Benieuwd ben ik- afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie- of daarbinnen het proces gaat plaatsvinden van het normaal vinden wat niet normaal is: in het uitsluiten van mensen, in het beperken van grondrechten in het sociale leven.

Terugkerend naar het ' dorre hout'. Een blik op de leeftijden van de huidige machthebbers Xi Jinping 67,China, Poetin 66, Rusland, Trump 73 en onze hoop op de toekomst(Biden 77), Amerika doet vermoeden dat het 'dorre hout' de macht niet uit handen wil geven. Ze willen van geen wijken weten. Mijn oom heeft hier gelijk : aan de kant ermee, geef ruim baan aan de jongeren. Wat een afschuwelijke term is 'dor hout' eigenlijk toegepast op levende wezens. Dit normaal vinden is niet normaal.

Alle malen zal ik wenen door Simon van Geldorp

Om ook een klein steentje bij te dragen tegen vereenzaming in deze Coronatijd hebben mijn vrouw en ik met een alleenstaande 71 jarige vriend afgesproken dat we elkaar elke avond even bellen en dat we dan om de buurt een

gedicht aan elkaar voorlezen. Het mag ook een verhaal zijn. Een goede gelegenheid om ook over andere dingen te praten, al was het alleen maar over de gebeurtenissen van die dag.

Toevalligerwijs was ik op 4 mei aan de beurt en had ik gekozen voor het gedicht 'Vrede' van Leo Vroman, waarvan de meeste mensen alleen de laatste vier van de negenenvijftig regels kennen: *"Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen."*

Dit jaar kwam, mede door de grotere aandacht als gevolg van de 75 jarige herdenking, de oorlog extra bij mij binnen. Niet dat ik die bewust heb meegemaakt - ik was net twee - toen die stopte, maar de jaren 40 en 50 stonden bol van de reminiscenties eraan. De nog voelbare angst van de ouders, de gruwelverhalen over het leven in de hongervinter, de onderdrukking, rechteloosheid en willekeur, het tekort aan goederen (veel dingen nog op de bon), de armoede tijdens de wederopbouw, de dreiging van een ander totalitair systeem in het oosten op nog geen 600 kilometer bij ons vandaan.

Ik zag op de televisie en in kranten veel nieuwe beelden van die oorlogstijd en was verbaasd over het feit dat de moffen in westelijk Nederland nog steeds fanatiek vochten, terwijl Hitler al dood was, de Russen Berlijn hadden ingenomen en Duitsland vrijwel volledig onder de voet gelopen was. Wat een volstrekte waanzin om door te blijven vechten, om het leven van je eigen mensen en ook die van anderen nodeloos op te offeren, wetend dat er niets meer te winnen valt. Om twee dagen na de capitulatie in Amsterdam op onschuldige mensen te gaan schieten. Schiermonnikoog werd zelfs pas op 11 juni bevrijd.

En niet alleen hier, maar ook in Azië. Ook de Japanners wilden niet opgeven, al konden zij net als de moffen hun luchtruim niet meer

verdedigen. Gruwelijke bombardementen op hun steden konden hen niet tot rede brengen. Er waren zelfs twee atoombommen voor nodig. Ik heb mij altijd afgevraagd waar die waanzin vandaan komt. Is het de ideologie, die ingehamerd tot idiotie verwordt? Is het de combinatie van ideologie en de 'sterke man', de leider? Een - bij voorkeur mannelijk - persoon, die zo van zichzelf en zijn ideeën overtuigd is dat je hem blindelings gaat geloven. De idiotie gaat in alle gevallen gepaard met terreur ook naar de eigen groep, het eigen volk, want andere meningen kunnen immers niet geduld worden. Is het door de oorlog gekomen dat ik niet meer geloof in ideologieën en in een '(sterke) leider'? Dat ik elke vorm van persoonsverheerlijking en beroep op autoriteit wantrouw? Dat ik vind dat elke vorm van gezag verdiend moet worden en niet via macht opgelegd mag zijn? Ik denk het wel. Ik heb gezien hoe belachelijk het is als een volk, een natie of een land zich door geweld laat knechten en met gestrekte arm een Führer en al het gespuis eromheen toejuicht. Ik heb geleerd dat het van superioriteitsgevoel getuigt om je als volk, natie of ras (als je al kunt spreken van verschillende rassen) verheven te voelen boven anderen. Niemand is beter dan de ander en als ie al beter wil zijn, dan moet hij/zij zich daarnaar gedragen. Waarom lopen mensen toch nog steeds achter een leider aan, terwijl toch langzamerhand bekend moet zijn dat de meeste mensen van leiders te lijden hebben? Dus voor mij in deze coronacrisis geen roep om een sterke leider, iemand die het zogenaamd weet, maar wel om iemand die mij met feiten kan overtuigen en ik daarop mijn verantwoordelijkheid kan nemen zowel voor mijzelf als voor anderen.

Als ik dan op 4 mei na twee minuten stilte, waarin ik denk aan de gruweligheden van de oorlog, het Wilhelmus meezing, zing ik dat als

vrijheidslievend burger tegen elke vorm van onmacht, onrecht en terreur, tegelijkertijd wetend dat een volkslied een door mij gehate uiting van nationalisme is, dat heeft geleid tot zoveel oorlogen in de wereld en speciaal in mijn Europa. Van die tweestrijd moet ik alle malen wenen.

'Gevloerd'

door Jaap Sterk

Begin maart werd ik "gevloerd" door een piepklein wondje aan mijn voet. Vierenzestig jaar diabetes eisen hun tol, het wondje geneest moeizaam, is pijnlijk, mijn wereld wordt kleiner nu ik niet kan en mag lopen.

Ons wekelijks uitje bestaat uit een bezoek aan het Alkmaarse ziekenhuis. Je kan daar heerlijk parkeren tegenwoordig - tegenover de hoofdingang, op het kleine parkeerplaatsje, is nu plek genoeg. Het restaurant is helaas gesloten, maar tussen de vrolijke rood wit gestreepte banden staan vriendelijke dames die vragen of je niet hoest en niet verkouden bent of koorts hebt. Wanneer je dit ontkennend hebt beantwoord mag je naar de scanner en kan je daarna naar jouw plek doorlopen. Het is spookachtig stil in de gangen het is dus nu ook normaal om rechts te houden. Toch ben ik daar nu al bijna drie maanden vriendelijk geholpen door het medisch personeel die mij zonder mondkapjes 'dicht op de huid zitten'!!!!

Diep respect voor al die mensen, medisch en niet medisch, die gewoon hun werk doen. Ook dankbaar voor het feit dat ik, ondanks de coronacrisis, gewoon behandeld ben.

Stil zitten valt voor mij niet mee, ik ben nou eenmaal een 'doenerig' typje.



Onze oudste kleindochter vraagt me wat ik graag zou willen doen, ze wil opa best wel ergens heen brengen.

Het liefst ga ik naar Borssele - bij de kerncentrale is een strandje waar je fossiele haaiantandjes kan vinden uit het Mioceen - 22 miljoen jaar - tot heden. Dat zit er nu niet in, het is niet goed om 2,5 uur heen en dan weer terug in de auto te zitten. Drie kleinkinderen staan een paar dagen later met pretlichtjes voor onze neus: 'opa we hebben iets voor je mee genomen'.



Uit de auto komen twee emmers met nat schelpengruis te voorschijn. Lotte, Jonas en Marit zijn de hele dag op pad geweest om opa dit plezier te doen. En zo hebben zij hun opa vier dagen volledige 'rust' gegeven in zijn schuurtje met het drogen en het zeven om het zand te verwijderen en daarna bijzondere dingen te vinden in het gruis, onder andere links en rechts gewonden horens, haaiantanden en een suikerschepje plus een kauri uit een vergaan V.O.C. schip 400 jaar geleden in de Wester Schelde.

De kreet, 'kijk om naar elkaar' is voor hen allang het gewone 'NORMAAL'

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?



Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten. En we sparen ook alweer voor de eerstvolgende verkiezingen.

Op 17 maart 2021 zijn de 2^e Kamerverkiezingen

Op 16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen.

Onze bankrekening:

NL42 RABO 0132 4609 47

t/n van PvdA Bergen NH

Dank voor uw bijdrage!

Geef uw mening en /of commentaar

aan Johanne Hendriks

johanne.pvda@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie ook op

www.raadbergen-nh.nl



Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief

bij **johanne.pvda@ziggo.nl**