



in de roos

Jaargang 06
September 2020

PvdA nieuwsbrief

Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA afdeling Bergen. Wij stellen uw reactie of eigen artikel op prijs op johanne.pvda@ziggo.nl.

Inhoud

Scheefgroei

door Ed Bausch voorzitter bestuur

Rook

door Jaap Terpstra

Dat hadden we nooit moeten doen

door Jan Stam

Campagne: helpende handen gezocht!

door bestuur PvdA

Hoe verder na Corona?

door Lucia Bakker

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker

Geef uw mening en /of commentaar

door Johanne Hendriks



Scheefgroei

door Ed Bausch voorzitter bestuur

Je hoort soms wel eens dat de situatie met de pandemie druk zet, of zette, op democratisch functioneren van ons land.

Misschien was dat wel even zo, in het voorjaar, toen het op slot gaan van land en systemen heel veel even stillegde (terwijl gek genoeg ook heel veel gewoon doorging, bijvoorbeeld het werk in de fabrieken en landbouw om ons van spullen en

voedsel te voorzien). En ook het democratisch functioneren was anders, in de tweede en Eerste kamer, in Provinciale staten in Gemeenteraden. De bestuurders vroegen en kregen even de ruimte, en de verantwoordelijkheid, om te proberen de vele vragen van antwoorden te voorzien. Voor zover ik kan overzien is dat in onze gemeente heel netjes gegaan.

Misschien was het ook wel even goed, even los van de dagelijkse druk, de dagelijkse golf aan meningen zo makkelijk en luidruchtig voortdurend geventileerd ieder uur van etmalen. Naar mijn gevoel, al een paar jaar, was de wereld op drift, verhardend, nutteloos polariserend. Ook in ons land. Op weg naar altijd maar meer meer meer.

Misschien was de rem op een doordravend systeem, dat ons vaak de adem doet benemen, wel even goed voor het land. Natuurlijk geldt iedere dag ons medeleven met personen die ziek geworden zijn, die zitten met onduidelijke en misschien langdurige consequenties van het ziek zijn. Medeleven met personen die misschien hebben en houden opeens kwijtraakten en daar machteloos tegenover stonden.

Het waren ook maanden van een kans op reflectie. En dat lijkt mij heel erg goed om de op drift zijnde wereld tegemoet te treden, met nieuwe en betere gedachten en mogelijkheden. Uiteindelijk gaat de pandemie over, maar de klimaatverslechtering nog lang niet. En klimaatverslechtering is een voortvloeisel van een systeem dat niet houdbaar is gebleken. Een systeem met veel te veel vrije markt. Leiders, directeuren, ceo's zijn niet bestand gebleken tegen de verleiding om te pakken uit het geld dat dagelijks binnen hun bereik ligt. Ook in crisistijd gaat het kleine aantal rijken gewoon door met zelfverrijking. Het meest significant is de zelfverrijking van directies van woningbouwverenigingen, terwijl de bouw (en dan liefst ook nog enigszins architectonisch

verantwoord) van betaalbare woningen heel ernstig achter is gebleven.

Je kunt ook gruwen van de immer doorgaande verkoop van sociaalwoningbouwbezit. Als alleen dat al eens gestopt mocht worden... Het is maar een voorbeeld van scheefgroei.

Misschien kunnen wij, als huidige splinterpartij in onze gemeente, toch een mooie agenda maken voor de komende jaren, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Met een programma dat er vooral is voor de gewone mensen, zodat vertrouwen in afdoende democratisch functioneren in tact blijft en dat er draagvlak ontstaat voor bijdragen aan klimaatverbetering.

Er lijkt een aardig College aan de slag te zijn in onze gemeente. Misschien is de gemeenteraad ook weer terug op de weg naar integriteit. Onze fractie levert goede bijdragen, daar staan we om bekend.

Dus dapper voorwaarts, met goede reflectie op het hogere doel.

Ed Bausch

Rook

door Jaap Terpstra

De trein reed tegen de wind in; wittige stoomwolken, vermengd met donkerder rookwolken. Hij, begon die stoom en rook gade te slaan. Ze veranderden voortdurend en bleven hetzelfde. Rook, Rook zei hij, en opeens leek alles hem rook, alles zijn eigen leven, het Russische leven- al het menselijke. Alles is rook en stoom, dacht hij; alles lijkt onophoudelijk te veranderen, overal duiken nieuwe beelden op, verschijnselen wisselen elkaar snel af, maar in wezen blijft alles hetzelfde. Alles haast zich voort, snelt ergens heen-en alles verdwijnt spoorloos zonder iets te hebben bereikt. Er hoeft maar een andere wind op te steken, of alles vliegt de tegenovergestelde kant op. Deze fraaie zinnen haal ik uit

het verzamelde werk van Toergenjev (1818-18830). afkomstig van zijn laatst geschreven Roman: Rook (blz 904) aan het eind van zijn leven.ⁱ

In de hij- persoon Litvinov, dacht hij terug aan de vele dingen die onder grote ophef en met veel kabaal voor zijn ogen hadden afgespeeld in de afgelopen jaren... 'Rook' fluisterde hij, 'rook en stoom' bij de verhitte discussies, het gepraat en geschreeuw bij hoog-en laaggeplaatste, progressieve en reactionaire, jonge en oude mensen, de beweringen en toespraken van staatslieden.....rook, rook en meer niet.

Zelf begin ik op een leeftijd te komen om in verwondering in dit Corona tijdperk om te zien.

Kort geleden leden we nog onder zware bezuinigen, de financiële crisis moest overwonnen worden, de staatsschuld moest worden teruggebracht, het huishoudboekje van de staat moest kloppen, we mochten de toekomstige jongeren toch niet belasten met onze torenhoge staatsschulden.....rook, rook. Een andere wind stak op en alles vliegt de tegenovergestelde kant op- staatsschulden maken, miljarden uitgeven, lenen is verdienen, uitgeven, uitgeven uit de ruif van de staat.....rook, rook.

Privatiseren, privatiseren, een kleine overheid was de slogan, public-private bedrijven zijn kostenbewust en doelmatiger.....rook, rook en nu roepen alle bedrijven Staat redt ons, redt ons, redt vooral de aandeelhouders.....rook, rook in het Corona-tijdperk.

Globaliseren, globaliseren, waar zijn de lonen het laagst, waar hoef je geen belastingen te betalen, waar bestaan geen milieu heffingen was het jargon van grote bedrijven.....rook, rook. Een andere wind begint zachtjes op te steken geopolitieke ontwikkelingen maken globale investeringen minder zeker en dwingen de weg terug, met dank aan China. De weg terug wordt zachtjes ingeslagen.....rook, rook.

Ogendicht, Ogendicht, wegstijgen, wegstijgen,

ze bestaan niet, ze bestaan niet die overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland en Italië. Turkije hebben we toch de betaalde opdracht gegeven om vluchtelingen tegen te houden.....rook, rook. Een tegengestelde wind zorgde in Moria echtrook die onze kant op ging. We gaan 100 mensen hier vervroegd opnemen van de 500 die we al zouden opnemen : Dun, dunner, dunst.

Het is makkelijk cynisch terug te blikken en commentaar te geven. Het ontslaat ons niet van de opdracht om te blijven vechten tegen dictaturen, het beschermen van de democratische waarden, het controleren van de bevoegdheden van de staat en het ontwikkelen van een economie die bijdraagt aan het welzijn van de bevolking. Autocratische democratieën in de personen van Trump, Orban, Erdogan verdienen de naam democratie niet. Jaap Terpstra, 24 september 2020

Dat hadden we nooit moeten doen door Jan Stam

Er is een mooi en confronterend boek verschenen over een deel van de geschiedenis van de PvdA. " Dat hadden we nooit moeten doen", van Duco Hellema en Margriet van Lith. Het gaat over de PvdA in de tijd van het kabinet Lubbers III en de twee Paarse kabinetten. In alle drie de kabinetten was de PvdA stevig vertegenwoordigd, Wim Kok was de onbetwiste leider van de sociaaldemocratie in Nederland, de internationaal geprezen ontwikkelaar van de "Derde Weg". Het boek schetst hoe de PvdA in neo-liberaal vaarwater terecht kwam en rigoureuus afscheid nam van de PvdA uit de jaren zeventig, waarin Eerlijk delen van Kennis, Macht en Inkomen centraal stond. Tijdens het lezen van het boek, flitsen de beelden en de gevoelens die die tijd met zich

meebracht aan je geestesoog voorbij. Het gevoel van overwinning toen de PvdA weer de grootste partij van het land werd, het gevoel van ontzag voor Wim Kok; maar ook de strijdvaardigheid rond de WAO-crisis. Een opgewonden vergadering van het gewest in het Gulden Vlies in Alkmaar, die zich tegen het WAO beleid uitsprak (ondanks de schamper kijkende toenmalig gewestelijk bestuurders, die de vertegenwoordigers bij de deur opwachtten).

De gewestelijke vergaderingen werden gevolgd door een congres in Nijmegen, waar de angel er al bij voorbaat was uitgehaald en ondanks een vlammend betoog van Henk Eggermont het congres zich achter de leider schaarde.

Een conclusie van het boek is dat de PvdA zonder een echte interne discussie de hierboven genoemde inhoudelijke verschuiving naar marktwerking en privatisering heeft doorgemaakt. De partijdemocratie werd door het duo Rottenberg/ Vreeman gekortwiek. De PvdA werd een centraal geleide campagne partij.

De spanning zat ook in de bezuinigingen die gekoppeld waren aan de nieuwe neoliberale visie , bezuinigingen op onder meer sociale zekerheid. Het afbreken van de instituties, die we nu eigenlijk missen, zoals in de gemeenschap gewortelde woningbouwcorporaties.

En ook de keuze van de PvdA om de bezuinigingen als partij te dragen en daarmee afstand te nemen van de traditionele achterban. Een fout die we in het vorige kabinet Rutte ook gemaakt hebben. En waar we bikkelhard door de kiezer op zijn afgerekend. Tjeenk Willink heeft in " Groter Denken, Kleiner Doen" aangegeven dat er een andere route bewandeld moet worden. Lodewijk Asscher heeft zijn pamflet

"Hoe we uit de coronacrisis komen" een nieuwe route beschreven. Terug naar de basis, terug naar de gemeenschap en waarden waar het echt omgaat.

Het is mooi om te zien dat de PvdA nu probeert zijn ideologische veren weer te vinden, laten we hopen dat ze op tijd gekleurd zijn, als we weer regeringsverantwoordelijkheid krijgen. En dat we het beleid op een (op)nieuw ontdekte Keynesiaanse leest zullen schoeien.

Het boek van Hellema en Van Lith is een aanrader voor een sociaaldemocraat die de jaren negentig bewust heeft meegemaakt.

Campagne: helpende handen gezocht! door bestuur PvdA

Voor de verkiezingscampagnes in maart 2021 (2^e kamer) en maart 2022 (gemeenteraad) hebben wij (het bestuur) hulp nodig. Wie o wie heeft tijd en zin om het bestuur te helpen, want we kunnen het echt niet alleen en samen staan we sterker!

Zijn er mensen die goed zijn in het maken van filmpjes, of handig zijn met vormgeving van drukwerk etc. dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken.

Hulp aanbieden: stuur een mail aan het secretariaat, Lucia Bakker, via bakker@noordwest.org



Hoe verder na Corona? door Lucia Bakker



Op de PvdA-website is veel te lezen over hoe we verder moeten na de Corona-crisis. Lodewijk Asscher heeft hierover in de periode van de lockdown geschreven en gesproken. O.a. met econoom met Thomas Piketty, die een boek schreven over de gevolgen van groeiende ongelijkheid. Naar aanleiding van Lodewijk's essay spraken ze over de belangrijkste vraag van dit moment: hoe voorkomen we dat de coronacrisis tot meer ongelijkheid leidt? En hoe bouwen we een eerlijk en fatsoenlijk land? Bekijk het filmpje van hun gesprek en lees meer via deze link: <https://www.pvda.nl/na-corona/>

Donatie aan de afdeling door Lucia Bakker

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?



Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en thema-bijeenkomsten. En we sparen ook alweer voor de eerstvolgende verkiezingen.

Op 17 maart 2021 zijn de 2^e Kamerverkiezingen
Op 16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen.

Onze bankrekening:
NL42 RABO 0132 4609 47
t/n van PvdA Bergen NH
Dank voor uw bijdrage!

Geef uw mening en /of commentaar
aan Johanne Hendriks
johanne.pvda@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie ook op
www.raadbergen-nh.nl



Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze
nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief
bij johanne.pvda@ziggo.nl
