



# in de roos

Jaargang 07  
December 2021

Wij zijn benieuwd naar uw mening en nodigen ook u graag uit om een bijdrage te leveren op [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl).

## Inhoud

**En nu toelevan naar**

**een strategische campagne!**

*door Ed Bausch voorzitter bestuur*

**Een bedankje en een voorspoedig 2022**

*door Jaap Sterk PvdA lid*

**Donatie en meedoen aan de campagne?**

*door secretariaat PvdA bestuur*

**Ons is geboren..... (Isaïas 9,5)**

*door Simon van Geldorp lid bestuur*

**Digitaal ontsnappen**

*door Jan Pieter Stomps lid PvdA*

**Geef uw mening en /of commentaar**

*aan Johanne Hendriks > [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)*

---

**En nu toelevan naar**

**een strategische campagne!**

*door Ed Bausch voorzitter bestuur*

Het zijn hele trajecten, in iedere afdeling:

een kandidatenlijst voorstellen aan een

ledenvergadering, een verkiezingsprogramma

opstellen, een campagne optuigen. De eerste

twee dingen zijn gedaan. De kandidatenlijst

kwam zonder verdere stemming met acclamatie

door de ledenvergadering. Over het programma

was nog wat discussie, met name hoe het nog

meer als 'PvdA' aangescherpt kan worden voor

de campagne. Daarbij nam de ledenvergadering

een formulering aan, die ruimte geeft om

verdere bomenkap in de Schoorlse duinen te

beperken, als een voortschrijdend inzicht.

Dus nu de campagne. Anders dan anders zal het bestuur samen met leden van de fractie optrekken in de campagne. We zullen steeds weer, en steeds frequenter als de verkiezingsdatum nadert, moeten bedenken wat voor stap we moeten zetten, waar we ons op moeten richten, op wie we ons richten als vermeende vriend of tegenstander. Strategie wordt als heel belangrijk gezien, omdat er een strijdperk is waarin standpunten van partijen soms dicht bij elkaar liggen. Een strijdperk waarin we zeker ook te maken hebben met meer 'lokale' partijen dan voorheen. Er is de partij 'Ons Dorp' bijgekomen. Ik heb het altijd een kronkel gevonden dat een landelijke partij niet 'lokaal' zou kunnen zijn. In onze afdeling zijn we ons zeer bewust van de eigenheden, de noden en de wensen van de verschillende kernen. Daar gaan we dan mee aan de slag met alle kennis van een partij met een roemruchte historie én een visie om vanuit de gedachte van de sociaal-democratie aan de toekomst te werken.

Groen, sociaal, solidair met wie of wat kwetsbaar is. Eerlijkheid en integriteit hoog in het vaandel.

Tijdens het werken aan lijst en programma heeft een aantal leden ons waardevolle zaken aangereikt. We willen als bestuur ook het momentum van verkiezingen aangrijpen om altijd vooruit te kijken: nieuwe leden werven en hen verleiden om stappen vooruit te zetten door deelname aan bestuur, aan campagnes, wellicht later deelname aan de fractie. Vooral zullen we hard moeten werken om een sterkere basis in de Egmondse en ook wel Schoorl / Groet en Camperduin terug te krijgen.

Zowel fractieleden als bestuursleden kunnen maar het beste de focus op die uitéénliggende groepen van kernen onderling verdelen. Dat maakt ons daar meer zichtbaar en hoorbaar. Maar eerst de campagne, we melden ons met regelmaat en hopen op support op momenten dat het nodig is. Handen uit de mouwen.

## Een bedankje en een voorspoedig 2022

Dat is het natuurlijk voor iedereen, maar in het bijzonder voor ons Bergense PvdA bestuurders en diegenen die in de Bergense gemeenteraad zitten en voor ons waanzinnig en vooral lang bezig zijn in hun spaarzame vrije tijd.

Verder hopen u en ik met de gemeenteraadsverkiezingen op een goede uitslag voor onze PvdA. Daar gaan we voor!!!!!!

Een goed PvdA jaar!  
Jaap Sterk



## Campagne: helpende handen gezocht! door bestuur PvdA

Voor de verkiezingscampagne maart 2022 (gemeenteraad) hebben we hulp nodig. Wie o wie heeft tijd en zin om te helpen, want we kunnen het echt niet alleen en samen staan we sterker!

Zijn er mensen die goed zijn in het maken van filmpjes of handig zijn met vormgeving van drukwerk etc. dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken.

## Hulp aanbieden?

Stuur een mail aan het secretariaat, Lucia Bakker, via [lm.bakker592@gmail.com](mailto:lm.bakker592@gmail.com)

Wilt u onze afdeling Bergen ook steunen met een extra geldelijke bijdrage voor de campagne?

Dat is mogelijk via onze bankrekening  
NL42 RABO 0315 9796

t/n van PvdA afdeling Bergen NH

Dank voor uw bijdrage!

## Ons is geboren..... (Isaias 9,5)

door Simon van Geldorp lid bestuur

De timing had niet beter gekund. In deze barre tijd, terwijl het volk haastig op weg gaat naar allerlei locaties in het land op zoek naar een schuilplaats tegen de dreiging van de zoveelste virusaanval, is het wicht na negen maanden draagtijd geboren en aan het volk getoond.

Wie omhoog keek bemerkte dat de sterren al een tijdje in een gunstige positie stonden. Toch was het firmament verder nog grauw en donker. De rijp lag op de daken en mensen bewogen schichtig langs elkaar heen, mompelend dat het zo lang duurde en niemand meer te vertrouwen was.

Na zeer rumoerige eerste maanden met een dreigende abortus als gevolg werd het tij steeds kalmer en groeide het wicht op in doodse stilte.

En nu, terwijl het volk steeds redelozer en radelozer werd en het land bijna reddeloos verloren scheen te zijn, is daar ineens het wicht dat de verlossing moet brengen in alle ellende van de afgelopen jaren. De ouders stonden er wat bedremmeld, zeg maar timide, bij en er klonk geen hallelujagezang. Toch waren ze over het algemeen tevreden over het wicht, dat toch duidelijke kenmerken van ieder van hen had en zo lieflijk in de regeringskribbe lag, toch een betere plek dan in menig asielzoekerscentrum.

Natuurlijk is het kind niet volmaakt en je weet nooit hoe het opgroeit. Er zijn zoveel factoren waaraan het kan worden blootgesteld. Je hebt om te beginnen natuurlijk de slechte feeën, die verwensingen uitspreken bij het wiegje, er vanuit gaande dat er sprake is van oude wijn in nieuwe zakken.

Dan is er de boze buitenwereld, de ongelovigen, de dwarsliggers, de wappies, van wie het kind en in het bijzonder de ouders, het vertrouwen moeten terugwinnen.

Daarnaast weet je nooit of de wapenhandel met het Midden-Oosten voldoende goud zal gaan opleveren om de kinderopvang en de opvoeding te bekostigen. Er zullen mensen zijn die het kind aanvankelijk bewieroken, maar er gaandeweg een hekel aan krijgen en liever mirre\* hadden meegenomen omdat het, net zoals de ouders, geen vertrouwenwekkend karakter blijkt te hebben. (\*Mirre stond in het jaar nul symbool voor lijden en dood)

Het zal eigenschappen bezitten die men niet had kunnen vermoeden bij de geboorte en waar men dus later over gaat klagen. Kortom, het zal een gewoon kind zijn, dat niet alle op ons af komende problemen zal kunnen oplossen. Dat kun je ook niet verwachten van zo'n wicht, zeker niet als de ouders met hun gebleken beperkte sociale vaardigheden er blijk van hebben gegeven niet zover vooruit te kunnen zien. Ze zullen er alles aan doen om hun broedsel er zo mooi mogelijk uit te laten zien en het prijzen om zijn toch wel voortreffelijke inborst. Ze zullen het aankleden als een kerstengel om zo de onvolkomenheden te bedekken.

Vooralsnog hebben ze het tij mee. Er is nu blijkbaar nog voldoende huishoudgeld voor zijn natje en zijn droogje, maar of dat zo blijft valt te bezien. Onduidelijk is of het kindje voldoende antistoffen heeft tegen het virus van de inflatie. Kortom, het moet een grote stormbestendigheid van nature hebben. We gaan het meemaken wie er allemaal naar de Haagse kribbe zullen komen om iets van het wicht en de ouders te willen.

De grootvorsten (grootverdieners, grootvervuilers, grootmisleiders, groothetzuchtigen) zullen als eersten komen, niks meebrengen en vooral méér willen. De altijd verongelijkte boeren met hun gemotoriseerde kamelen willen niet minder. Zullen de vredelievende herders met hun

makke schapen ook komen, pet in de hand, om wat meer menselijkheid en gelijkheid te vragen? De weinig visionaire ouders hebben toch blijk gegeven van enig inzicht en hebben daarom om het wicht aan te sporen boven de kribbe de leuze gehangen: "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". De twee engeltjes die het lint laten zweven zingen daarbij uit volle borst: Halleluja!!!

Ik vind "omzien naar elkaar" in ieder geval een mooie wens voor Kerstmis en het nieuwe jaar.



### Digitaal ontsnappen

door Jan Pieter Stomps lid PvdA

Mijn dagelijkse wandeling werd opnieuw verstoord. Verstoord door heftig sprekende mensen die de natuur bruuskeerden en overige wandelaars dwongen te luisteren. Althans, zelfs de geringste vorm van bescheidenheid werd niet in acht genomen.

Dichterbij gekomen bleek het één vrouw te zijn die met haar beeldtelefoon thuis haar kinderen en een hond trachtte tot de orde te roepen; ik moest dit mee beleven.

Als ik het bos in ga laat ik de mobiele telefoon per definitie thuis. De meeste mensen doen dat niet; sterker, hun wandeling door het bos is blijkbaar bij uitstek geschikt om gewenste en ongewenste gesprekken te voeren, die indringender van karakter lijken, dan ze thuis ooit gevoerd zouden worden. Het is ongegeneerd gedrag waar je zo snel mogelijk aan voorbij zou willen gaan.

Maar wat is er ook aan de hand?

Ons bereik en verbondenheid is nog nooit zo groot geweest. We vinden het inmiddels normaal om veel digitaal te bestellen en museum of bioscoop bezoek te regelen. In deze pandemie

bij uitstek een oplossing.

Maar is dat kwalitatief ook een verbetering?

Afspraken over gevoelig liggende zaken komen digitaal hard binnen, vaak harder dan bedoeld, waarbij de empathie ontbreekt.

Het persoonlijk contact is aan slijtage onderhevig. Via de sociale media is de verruwing in opmars en wat blijft er dan nog over van de verbondenheid; ons existentiële verlangen?

Ook onze creativiteit, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen wordt minder. De permanente bereikbaarheid en enorme hoeveelheid informatie eisen hun tol, vanwege depressieve klachten en burn-out verschijnselen. Tel uit je winst! Langzaam zwemmen we in een digitale fuik, getuige het feit dat we digitaal contact verkiezen boven direct contact. Ook gedwongen door de omstandigheden verkeren het werk, onderwijs en de politiek in een constante vorm van online. Het is niet meer weg te denken! Een situatie die de laatste twintig jaar is gegroeid, waarmee jongeren volledig vertrouwd zijn geraakt. De voordelen zijn een vast onderdeel geworden van ons bestaan, de nadelen echter ook.

Is de mens voldoende opgewassen tegen deze wereld? Want het wegvallen van empathie is bedreigend, omdat we in wezen sociale dieren zijn die het directe contact nodig hebben om te overleven. Het voortbrengen van leven is er van afhankelijk; dat lukt niet via de mobiele telefoon.

Het aantal handgeschreven kerstkaarten is dit jaar opnieuw minder, omdat de digitale oplossing te verleidelijk is. Oké, het is niet anders!

Probeer in het samenzijn met Kerstmis in ieder geval regelmatig digitaal te ontsnappen.

Je voelt je er gelukkiger bij!

**Geef uw mening en /of commentaar**

aan Johanne Hendriks

[johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)

Kijk voor meer informatie ook op

[www.raadbergen-nh.nl](http://www.raadbergen-nh.nl)

Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden voor deze

niewsbrief bij [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)

