



in de roos

Jaargang 08
Februari 2022

Wij zijn benieuwd naar uw mening en nodigen ook u graag uit om een bijdrage te leveren op johanne.pvda@ziggo.nl.

Inhoud

Volgt u ons op de sociale media?

De meest actuele informatie op

www.bergen.pvda.nl

Stem tegen armoede en voor meer kansen!!

door Harry Burgering

Democratie of opvoeding?

door Jan P Stomps

De oude motie: Nederland uit de NAVO

door Jaap Terpstra

Strakke plassers en ander ongemak

door Simon Geldorp

Maria Westerberg

aangedragen door Jaap Sterk

Campagne: helpende handen gezocht!

door secretariaat bestuur PvdA

Donatie aan de afdeling?

Zie verder in deze nieuwsbrief

Geef uw mening en /of commentaar

aan Johanne Hendriks > johanne.pvda@ziggo.nl

Volgt u ons op?

[Pvda afd. Bergen | Facebook](#)

[Partij van de Arbeid \(@PvdA\) / Twitter](#)

[Partij van de Arbeid \(PvdA\) - YouTube](#)

[Partij van de Arbeid | Flickr](#)

Voor de meest actuele informatie over de PvdA afdeling Bergen open onze website!

Onze standpunten

Ons team

Het laatste nieuws!!

www.bergen.pvda.nl



Stem tegen armoede en voor meer kansen!!

door Harry Burgering

De PvdA staat op een kruispunt van twee wegen.

De eerste weg is;

De afgelopen vier jaar waren we onderdeel van een coalitie. Daaruit is de Groen Links fractie verdwenen. De VVD leverde lang geen wethouder en had de handen vrij om kritisch en soms zelfs tegen het akkoord in te gaan. We waren de bemiddelaars., maar boekten niet veel zichtbare resultaten.

De tweede weg is;

Sterkere en strakkere uitgangspunten vast te leggen en die vast te houden . Zoals woningbouw voor de gewone inwoners (kleine eigenaren, jongeren en alleenstaanden). Die eisen meer sociale acties die consequent worden uitgedragen en die voor de sociale huurders en minder rijken ook praktisch iets opleveren. Zo dat ook zij kunnen genieten van deze prachtige gemeente en niet worden weggeblazen door de rijkere en allerrijksten in onze gemeente. Die groep moet veel meer een socialere PvdA fractie ZIEN.

Ik ga voor zo n PvdA . En ik zal als ik word gekozen telkens het geluid van de ongelijkheid in kansen, mogelijkheden en financiën blijvend laten horen. Ook als ik daardoor soms tegen een akkoord zou moeten stemmen. De PvdA moet er staan voor iedereen die minder kan bereiken dan de rijke burgerij .Lijst 6 plaats 6.

Democratie of opvoeding?

door Jan P Stomps

We verbazen ons over de ouderwetse manier van leiderschap in de Sovjet-Unie: landje pik, alsof Stratego geen gezelschapsspel is, maar het overheersen van landen in de directe invloedssfeer.

Die verbazing van ons heet democratie, omdat het respecteren van landsgrenzen de volstrekt logische consequentie is van decennialang

samenleven en samenwerken.

Dat groeiproces is opvoeding met een grote O! Omgaan met meningsverschillen kan heel divers uitpakken. Het weerleggen van andermans gelijk, of je eigen standpunt overtuigend opleggen, leidt soms tot heftige reacties. Als meerdere mensen hetzelfde denken, kunnen demonstraties volgen die, redelijk of onredelijk, vaak effect sorteren. Een regerende overheid maakt op het zelf de moment de afweging om wel of niet op te treden. Afhankelijk van geldende regels wordt er gehandhaafd. Daarbij in de fout gaan, gewelddadig of administratief, wordt nauwkeurig gevolgd en meestal achteraf uitgebreid bekritiseerd. Als de overheid zélf daarbij in de fout gaat, is het proces nog heftiger, vooral wanneer het van bovenaf wordt toegedekt.

Op dat moment komt het aan op de veerkracht; hoe de samenleving het voorval accepteert. Redelijk en onredelijk, acceptabel en onacceptabel! Het wordt allemaal uitvergroet! De rechter komt er aan te pas en het neerleggen bij een gerechtelijke uitspraak is pijnlijk, maar past binnen de regels. Doorgaans ontstaat er in brede zin een gevoel van rechtvaardigheid, omdat we zijn opgevoed met de afspraak dat de onafhankelijke rechter onze dilemma's mag en soms moet beslechten. Toch zijn het niet zozeer de afgesproken regels en bijbehorende procesgang, maar de decennialange opvoeding, nationaal en internationaal, die de samenleving haar identiteit geeft. Acceptatie daarvan in brede zin levert wenselijk een overheid op, die daar een afspiegeling van is.

Wij ervaren dat als democratie; een beladen term die bij voortdurend verschillend wordt uitgelegd. Maar dat is helemaal niet erg! De opvoeding die brede lagen in de samenleving inmiddels al erg lang ervaren, houdt bij ons en in grote delen van Europa, een belangrijke en gegroeide mate van respect in. Daarbinnen ben

je vrij en voel je je deelgenoot van een samenleving die voldoende functioneert om je gelukkig te voelen.

Daarbinnen mogen we ook kiezen, elke vier jaar opnieuw! Het is bij ons geen verplichting, maar voelen dat je onderdeel uitmaakt van de samenleving die dat met jouw deelt, biedt iets extra's. Als we elkaar daar blijvend in opvoeden, blijft bij ons Stratego een gezelschapsspel en geen bedreiging voor de vrede.

De oude motie: Nederland uit de NAVO door Jaap Terpstra

Als kind van 12 jaar in 1956 begreep ik met mijn nog kinderlijke naïviteit niet dat het Westen ervan afzag de Hongaarse opstand (23 oktober tot 11 november) militair te steunen. Pál Maléter was in het Hongaarse verzet mijn grote held. Ik wist toen nog weinig van het Verdrag van Jalta 1945 en de afgesproken invloedsferen van de overwinnaars van de 2^{de} wereldoorlog. Hongarije viel onder de invloedsfeer van de Sovjet Unie.

Onze hulp beperkte zich noodgedwongen tot de opvang van de Hongaarse vluchtelingen. Ik weet de datum en het jaar niet meer precies maar in mijn herinnering staat dat de afdeling Bergen, in de tijd dat we nog honderden leden hadden in ons 'dorp' Bergen, dat zal in de jaren zeventig van de vorige eeuw geweest zijn, een motie indiende op het landelijke partijcongres : dat Nederland uit de NATO (NAVO) moest treden ter bevordering van de ontspanning tussen Oost en West. Of deze motie tot een extra rondje wodka heeft geleid in het Kremlin, vermelden de annalen niet. Op andere gronden stortte het Sovjet- systeem in (1991). De Sovjet Unie viel uitéén en kromp in tot Rusland.

De zelfstandigheid van de Ukraine als soevereine natie werd in 1993/1994 een feit. Wij, Het westen, vierden een groot feest, het feest van de overwinnaars : defensie was overbodig geworden. De NAVO bleef - zij het

op een zacht pitje- bestaan en werd een toevluchtsoord voor de nieuwe landen uit het voormalige sovjet rijk. Ukraine, door Rusland gezien als een onlosmakelijk deel van Rusland, moet terug in de moederschoot en kan en mag geen deel uitmaken van de EU of de NAVO. Het feest is nu afgelopen, Rusland valt militair de Ukraine binnen, de vrede in Europa is abrupt gestopt, onze naïviteit wordt afgestraft, onze afhankelijkheid van het Russisch gas wordt betreurd, de kernwapens staan op scherp. In een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. Feiten zijn geen feiten meer maar pionnen in de strijd. Een commentator formuleerde aldus: in de actuele Russische kwestie is iets pas een feit, als het door Putin wordt ontkend. Ondertussen spreken zijn wapens helaas ondubbelzinnige, niets en niemand ontziende taal, zoals een leesvriend van mij opmerkte.

Een nieuwe motie is in de maak: versterk de defensie, versterk de NAVO. Wij zijn nu bondgenoten van de Ukraine. De oude motie ligt tussen de mottenballen in een kast op een stoffige zolder.

De succesvolle Romeinse legers waren gebaseerd op de uitgangspunten : we lopen door totdat we botsen op een sterkere tegenstander en blijf trouw aan je bondgenoten. Laten wij dit laatste doen.

Strakke plassers en ander ongemak *door Simon Geldorp*

Door louter toeval mag - zeg maar: moet - ik in tegen eind februari een stukje schrijven voor dit mooie digitale PvdA-blaadje. Dus net voordat weer de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt gevierd.

Nu had ik me, na twee jaar een column daarover te hebben geschreven, voorgenomen om een compleet ander thema dan vrouwen en - emancipatie aan te roeren, ware het niet dat we de afgelopen weken werden overladen met voorbeelden van ongewenste intimiteiten van

mannen naar vrouwen. Het zal wel zo zijn dat die mannen in een hogere, betere of machtigere positie zitten dan die van de vrouw, want ik kan me niet voorstellen dat een onderknuppel zich in het hoofd haalt om openlijk onder de rokken van zijn cheffin te graaien.

Hoe het ook zij, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen daar geen aandacht aan te geven, te meer daar het mij volstrekt belachelijk en onbegrijpelijk overkomt. Onbegrijpelijk omdat zo'n man blijkbaar geen enkel benul heeft van wat de ander denkt en welk tegenovergesteld effect zijn handelen heeft. Ridicuul omdat zijn gedragingen vaak zodom en zelfbeschadigend zijn. Hoe komt een man erbij om te denken dat een vrouw ook maar een moment onder de indruk is van zijn narcistische zelfbeeld uitgedrukt in jan-met-de-korte-achternaam. Of van graaierijen en schunnige opmerkingen.

Je moet als man toch wel een laag zelfbeeld hebben om je te moeten bedienen van dit soort gedragingen in de hoop dat je in het gevlj komt van de ander.

Ik ben geen vrouw, maar ik zou er niet aan moeten denken dat iemand mij stelselmatig met vunzige bedoelingen benadert. Toen ik vroeger langs de kortste weg naar mijn werk fietste dwars door de rosse buurt, werd er wel eens door een schaars geklede dame naar mij gelonkt of hoorde ik "schatje" of "kanjer", maar er werden geen organen getoond. Ook heb ik wel eens meegemaakt dat ik in mijn kruis gegrepen werd door bezopen Italianen of dat tijdens het liften de chauffeur zijn hand op het verkeerde pookje legde. Niet leuk natuurlijk, maar dat waren incidenten en snel te pareren. Ik zat niet in een afhankelijkheidssituatie. Ik heb dus ook geen idee hoe je dat zou moeten aanpakken, als vrouw. Zelf zou ik, als ik vrouw was, het een leuk idee vinden om de aan mij gestuurde strakke plasser uitgebreid te delen met mijn vriendinnen, zijn baas en andere bekenden met

als onderschrift "kijk eens wat ik toch gekregen heb van meneer" en daar telkens een cc van te sturen naar de goede gever. En natuurlijk aangifte doen. Wedden dat het snel over zou zijn. Al de aandacht voor het ongewenste gedrag maakt duidelijk dat er vooral aan de kant van de man wat moet gebeuren.

Het motto van de VN voor de Internationale Vrouwendag 2022 is (hoe toepasselijk): 'Solidariteit, de kracht voor verandering'. Solidariteit van met name de mannen, aldus verwoord: "Wij hebben mannen nodig die opstaan en zich hard maken voor emancipatie in de brede zin van het woord. Mannen die, net als ons, gelijkwaardigheid nastreven en dit als uiteindelijk doel hebben. Zij zijn nu de kracht voor verandering". De Internationale Mannendag - ja, die bestaat ook in 60 landen, namelijk op 19 november - , focust in aansluiting daarop o.a. op het benadrukken van positieve mannelijke rolmodellen. Dus mannenbroeders verman u en wordt een rolmodel. U zult merken dat dit zoden aan de dijk gaat zetten! Begin gewoon op 8 maart.

Maria Westerberg

aangedragen door Jaap Sterk

Ik kan mijn ene oor als blinddoek gebruiken

Een koe kan begrijpen dat jullie nooit vrede

kunnen bereiken door oorlog te voeren.

Jullie kunnen niet alle bomen kappen

alle dieren doden, het water vergiftigen.

Evenals de lucht, zonder dat jullie

het ongeluk over jezelf afroepen.

Laat mij het niet hoeven te zien.

Hoe duidelijk heeft Maria Westerberg dat in 2010 in het Zweeds geschreven in haar boek **VILD HJÄRTA EN KÄR LEK MELLAN MÄNNISKA OCH SKOG**



Campagne: helpende handen gezocht!

door bestuur PvdA

Voor de verkiezingscampagne maart 2022 (gemeenteraad) hebben wij (het bestuur) hulp nodig. Wie o wie heeft tijd en zin om te helpen, want we kunnen het echt niet alleen en samen staan we sterker! Zijn er mensen die goed zijn in het maken van filmpjes of handig zijn met vormgeving van drukwerk etc. dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken.

Hulp aanbieden?

Stuur een mail aan het secretariaat, Lucia Bakker, via lm.bakker592@gmail.com



Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker bestuur

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten.

Op 14-15-16 maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen.

Onze bankrekening
NL17 Rabo 0315979674
t/n van afdeling Bergen NH PvdA
Dank voor uw bijdrage!

Geef uw mening en /of commentaar
aan Johanne Hendriks
johanne.pvda@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie ook op
www.raadbergen-nh.nl
Bent u geen lid van de PvdA en
leest u deze nieuwsbrief toch? U kunt zich
aanmelden bij johanne-pvda@ziggo.nl