



in de roos

Jaargang 09
Oktober 2023

Reacties kunnen naar johanne.pvda@ziggo.nl

Inhoud

Volgt u ons?

door de redactie

Verkiezingen 22 november

door Lucia Bakker secretaris bestuur

Messiah of mastodont

door Ed Bausch, voorzitter bestuur

Sterke mannen/vrouwen

door Simon van Geldorp

Feuilleton 'Het Plan van den Arbeid'

door Jaap Sterk

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker secretaris bestuur

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Volgt u ons op

[Pvda afd. Bergen | Facebook](#)

[Partij van de Arbeid \(@PvdA\) / Twitter](#)

[Partij van de Arbeid \(PvdA\) - YouTube](#)

[Partij van de Arbeid | Flickr](#)

Voor de meest actuele informatie over de PvdA afdeling Bergen open onze website!

Het laatste nieuws

www.bergen.pvda.nl De fractie ziet

uit naar leden die willen meedenken aan het gedachtegoed van de sociaal democratie.

Komt u eens langs?

Eerst mailen of bellen voor meer informatie?

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614.



Verkiezingen 22 november

door secretariaat bestuur

Nog een paar spannende weken en dan gaat Nederland stemmen. Hier in Bergen werken we voor de campagne samen met Groen Links.

In veel wijken worden de flyers verspreid en we staan op markten: op donderdag 16 november in Egmond aan Zee en op zaterdag 18 november in Bergen en bij de Jumbo in Schoorl.

Affiches konden eerder worden aangevraagd en zijn hier en daar al te zien.

Welke hulp is nog nodig?

Voor het verspreiden hebben we genoeg mensen. Alvast dank aan hen.

Voor de markten is een beetje extra hulp wel fijn

Voor donderdag 16/11 markt Egmond aan Zee: nog 1 of 2 mensen. Voor 18/11 de markt in Bergen en bij de Jumbo in Schoorl is het prettig om nog 1 of 2 mensen extra te hebben. Voor flyer, oproepen om te gaan stemmen etc. Een rood jasje aandoen of een rode sjaal om, maakt ons goed zichtbaar.

Op elke plek doen we dit samen met een aantal Groen Linkers.

Tijd: van 10.00 – 12.00/12.30 uur.

Meld je aan bij Lucia:

lm.bakker592@gmail.com

Affiches: er zijn nog enkele affiches beschikbaar. **Afhalen kan pas weer vanaf zaterdag 11 november bij Lucia, Patrijsstraat 22, Groet.** Bel tevoren om te horen of er iemand thuis is: 06-515 90 431.

Stemmachtigingen

Als het in gesprekken ter sprake komt dat mensen niet in staat zijn te gaan stemmen, bied aan om dit via de machtiging te doen voor de ander. Elke stem telt!

Messiah of mastodont

door Ed Bausch, voorzitter bestuur

Soms zou je het wensen. Iemand die zegt: "Volg mij, ik zorg voor je, ik maak de zieken beter, ik maak dat je in vrede kunt leven."

Er wordt wel gezegd dat hij een timmermanszoon was, hij die later de Verlosser, de Messiah werd genoemd.

Hij liep daar, ook over water, daar in het nu weer zo bomvolle (...) oosten in dat jaar dat we het jaar nul zijn gaan noemen. Hoe dan ook was het kennelijk allemaal zo bijzonder dat een deel van de mensheid toen opnieuw begon met tellen, het tellen van jaren. Of was Keizer van het Romeinse Rijk gewoon wat je nu een econometrist noemt, iemand die alles in cijfertjes wou vangen en een hekel had aan die 'Verlosser'? Zullen we ooit het fijne ervan weten? Nu hebben we de Timmerman zelf.

Is hij de vader, zoals toen in het driemanschap vader/zoon/heilige geest? Is hij de zoon, of is hij die Geest? De geest die waakt en probeert goeds voor elkaar te krijgen?

Soms zou je het wensen, dat onze partij de Domela levert, de reizende preker die opkwam

voor wie te weinig had, die verfoeide wie te veel had.

Is de tijd rijp voor een Verlosser, een Domela, een timmerman?

Gaat de Timmerman van nu net zo ver als de timmermanszoon van toen? Gaat hij lijden aan het kruis? Of heeft hij geleerd van de geschiedenis en voorkomt hij dat hij strompelend het kruis sjouwend zijn einde tegemoet gaat. Gaat hij in de kamer staan, niet als de tegenwoordige Olifant in de kamer, maar als de wijze Mastodont uit Limburgs Heuvelland, die met recht mag zeggen: "Volg mij." Gaat hij grijs bebaard Verlossing brengen, nu 2023 jaar later?

Het zal dan, in mijn ogen, verlossing moeten zijn van iets anders, van misselijk makende naweeën van verwrongen kapitalisme, de wereld van angstigen, angstig bommen gooiend, figuurlijk en letterlijk, om zichzelf te beschermen. Kan dat nog? Ferm zijn in uitspreken, milder in het geleidelijk stappen zetten? Maar wel degelijk stappen, op weg naar harmonie, vrede, gelijkwaardigheid?

Gaat hij dat doen, samen met een jongere mastodont, een Om(t)zichter, die misschien eerst nog wel zijn geloof in verandering stoelde op in 'over water lopen', maar nu de realiteit van nu beziet en zegt: "Het moet anders. Het moet anders hoe wij ons land besturen." Dat lijkt me op zich al een enorme winst. Dat iemand dat zo langdurig en stellig zegt, als een messiah. Zijn het dan deze mannen, uit het Oosten en uit het Zuiden, die de Verlossing gaan brengen, de ommekeer, het terugbrengen van ons landje als een hoeder na de geleerde lessen over slavernij en kolonialisme, als hoeder van gedachtegoed voor meer gelijkwaardigheid, vrede?

Gemeenschapszin is er zeker, in ons land, bij vrijwel iedereen. Soms lijkt het wel of die gemeenschapszin er is ondanks de politiek. Dat is evengoed mooi om te zien, hoopgevend.

Zou dan een combinatie van deze voorgangers, graag omringd met gelijkgestemde vrouwen, de weg moeten wijzen: "Kom, hier een beetje links is het pad." Op wie moeten we dan stemmen, op de bebaarde wegwijzer of op de jongeman. Als wij nou op het zeldzame baardmannetje stemmen, en tegen anderen, die twijfelen, zeggen: "Stem op de Om(t)zichter"....zouden we dan kunnen komen tot een hernieuwd, echt modern maatschappelijk verband, waarin we in respect samenleven, met een open blik, in de wetenschap dat natuur de grootste macht is, waarin wij als passanten te gast zijn?

Sterke mannen/vrouwen

door Simon van Geldorp

Het valt me op dat tegen de verkiezingen het altijd gaat over wie de sterkste wordt en dan bedoel ik niet zozeer welke partij, maar vooral de persoon, de leider. Het lijkt wel of de media het vooral wil hebben over die sterke man of vrouw en ik verbaas me erover dat dit anno 2023 nog steeds gemeengoed is.

We zouden toch langzamerhand moeten weten dat zogenaamde sterke leiders uiterst kwalijke trekken vertonen of gaan vertonen. Recent las ik dat men in Frankrijk gebelgd is over de nieuwste film over Napoleon Bonaparte, omdat hij vergeleken wordt met Hitler en Stalin, ook van die leuke mannetjesputters. Nu was Napoleon geen volkerenmoordenaar, maar wel oorlogszuchtig, autoritair, rücksichtslos en narcistisch. Het merendeel van de Fransen zien in hem nog steeds een held der natie, vandaar de commotie. Goed dat nu in die film de keerzijde van de medaille wordt getoond. Dat zouden ze steeds meer moeten doen met al die lekkertjes. Poetin voorop, maar wat denkt u van al die anderen, Trump, Bolsenaro, Erdogan, Xi, Slobadan Milosevic, een paar uit het Midden-Oosten en midden- en zuidoost Azië, een paar uit Zuid-Amerika, allemaal van die geweldig sterke mannen. Mannen die het

zo goed vóór hebben met hun land en de bevolking.

In ons eigen land zie je ook die heimelijke verheerlijking. Daarom zoveel aandacht voor Rutte, Baudet, Kaag, Omtzigt, van der Plas en zelfs voor onze eigen Timmermans. De focus op de persoon is het laatste wat je in een democratisch land zou moeten willen. Het gaat om de inhoud en daden, om standpunten en visie.

Ik denk dat de meesten van onze leden antiautoritair zijn opgevoed, dan wel geworden en dat getuigt van een democratische instelling. Lang waren wij de schrik van de autoriteiten, de vastgeroesten, de machtshebbers. En dat alleen maar doordat we vragen stelden, mensen ter verantwoording riepen en wezen op misstanden. Dat is democratie. Personen komen en gaan en de laatste tijd zijn er veel weggegaan. Misschien is dat goed, het moet anders, maar ik vrees dat we moeilijke tijden tegemoet gaan. We hebben geen sterke poppetjes nodig, maar mensen die in ons geïnteresseerd zijn en willen werken aan de voor ons noodzakelijke oplossingen. We hebben verbinders nodig. Daarom ga ik stemmen, natuurlijk op ons, maar op welk poppetje? Ach?

Feuilleton 'het Plan van den Arbeid'
een briefwisseling in de jaren dertig tussen twee zussen. (Bets, grootmoeder van Jaap Sterk uit Noord Scharwoude schrijft aan haar zus. Riek in Den Haag).

Aangedragen door Jaap Sterk.

'Ik wist natuurlijk dat ze Rood was, maar zoo!!! Zal ik dat sociale dan toch van mijn familie hebben?'

De demonstratie in Amsterdam 8-9-36 trok 40.000 Rode Arbeiders, wat een opkomst voor die tijd!

Geniet van deze eerste aflevering!

Noord Scharwoude 3. 9. 36

Lieve Riek,

Gisteren heb ik het bar druk gehad anders had ik toen al geschreven. Moet je horen! De "SDVC" had 500 couranten aangekregen . nl. de "Proletarische Vrouw". Dat blad ken je misschien wel. 't Is een heel mooi socialistisch vrouwen weekblad en kost 4 cent per nummer. Die bewuste 500 nummers moesten we nu in de Langedijk verkopen en dat is gisteren op een enkele na gebeurd. Natuurlijk behoefde ik dat niet alleen te doen, want we hebben een flinke club maar het valt toch niet mee eer je er af bent. Het was een prachtnummer en ging in hoofdzaak over "het Plan van den Arbeid". Daar zal je weleens meer van gehoord hebben, "Het Volk" en "de Voorwaarts" schrijven er altijd over maar andere couranten maken er zoo min mogelijk gewag van omdat het van "de Roode" uitgaat dan deugt het bij voorbaat niet. We kwamen gisteren bij mensen die er zelfs nog nooit van gehoord hadden. En wat zou het prachtig zijn als het Plan van den Arbeid door de regering



aangenomen werd zoodat er planmatig gewerkt werd en overproductie niet meer bestond. Dan behoefde zooals hier de kostelijke aardappels niet naar de mestfaalt omdat ze op de veiling niet verkocht worden! Er moeten groote werken uitgevoerd worden en dan zal de werkloosheid verminderen. Zij die dan werken gaan, besteden hun geld weer in winkels e.d.

en zoo moet de boel weer aan het draaien gemaakt worden op de zelfde grondslag als in Zweden, Noorwegen en Denemarken. Daar is men de crisis al lang te boven. Daar houdt men niet van aanpassen en loonsverlagingen. Het "kan" anders en het "moet" anders. Maar je zult wel denken wat een zonderlinge brief. Maar je raakt er soms wel eens vol van en dan moet het er uit en daarom gaan we allen a.s. Zondag naar Amsterdam. Ruim 200 van de Langedijk gaan er heen. Later zal ik wel schrijven hoe dat ging, tenminste als het je interesseert. Als je het vervelend vindt zwijg ik er natuurlijk over. Vanmiddag ben ik weer eens lekker wezen zwemmen, dat frischt op. (Een grote tocht achter het huis met vele wc's boven de sloot (J.S)) .Het seizoen zal wel gauw voorbij zijn. Nu Riek, je rust nog maar lekker uit. Groet je de hele familie? Je liefhebbende zus Bets.



Lieve Riek.

Gisteravond ben ik eerlijk niet meer aan schrijven toegekomen. Wel wel wat een drukke dag en dat noemen ze een rustdag. Het begon Zaterdag al. Beb (jongste dochter) zou met de oudere AJC. naar Amsterdam om 2 uur begon ze zich al klaar te maken om om 3;30 uur met de nodige hulp van moeder en zuster. Ieder moest wat doen. Ze ging met de anderen op de fiets naar Alkmaar en dan met de trein naar Amsterdam Daar hadden alle oudere AJCers een gezellige bijeenkomst. De jongelui waren hier en daar onder gebracht en Zondag waren ze op de meetingterrein. Van de Langedijk gingen we met 8 autobussen. Om half 10 vertrokken we.

Ik weet niet hoeveel stapeltjes brood vooruit klaar gemaakt moest worden. Marie, Wil en Jaap (mijn Vader) ook mee. 's Middags eerst wat sprekers en daarna een openluchttoneelspel. Om half 4 begon de optocht die om 7 uur voortdurend door marcheerde 40,000 deelnemers alleen uit N-Holland, dus de moeite waard.

Langs den weg stonden overal mensen in 4 á 5 dubbele rijen ons aan te kijken. Dus de belangstelling was groot, wel een bewijs dat bijna heel Nederland van het "Plan van den Arbeid" is. Na afloop zijn we gaan koffiedrinken bij "Heck" en om 8 uur vertrokken we weer naar huis.

Je liefhebbende zuster Bets.



Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker bestuur

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten. Dank daarvoor!

Onze bankrekening

NL17 Rabo 0315979674

t/n van afdeling Bergen NH PvdA

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Kijk voor meer informatie ook op

www.raadbergen-nh.nl

Bent u geen lid van de PvdA en

leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden bij

johanne-pvda@ziggo.nl

