



in de roos

Jaargang 10
Januari 2024

Reacties kunnen naar johanne.pvda@ziggo.nl

Inhoud

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker secretaris bestuur

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Volgt u ons?

door de redactie

Even voorstellen.....

door Karen ten Hove

Met ervaring en enthousiasme!

door Dig Ishta

Hoe?

door Ed Bausch

Allen een goed 2024?

door Jaap Sterk

Storm Henk

door Jaap Sterk

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker bestuur

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten. Dank daarvoor!

Onze bankrekening

NL17 Rabo 0315979674

t/n van afdeling Bergen NH PvdA

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Kijk voor meer informatie ook op

www.raadbergen-nh.nl

Bent u geen lid van de PvdA en

leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden bij

johanne-pvda@ziggo.nl

Volgt u ons?

[Pvda afd. Bergen | Facebook](#)

[Partij van de Arbeid \(@PvdA\) / Twitter](#)

[Partij van de Arbeid \(PvdA\) - YouTube](#)

[Partij van de Arbeid | Flickr](#)

Voor de meest actuele informatie over de PvdA afdeling Bergen open onze website voor het laatste nieuws

<https://bergen.pvda.nl/>

De fractie ziet uit naar leden die willen meedenken aan het gedachtegoed van de

sociaal democratie. Komt u eens langs?

Eerst mailen of bellen voor meer informatie?

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614.

Even voorstellen.....

door Karen ten Hove

Tsja, daar zit je dan op een donderdagavond in januari. In je zondagse pakkie, op de publieke tribune bij de vergadering van de gemeenteraad van Bergen.....

De reden is dat ik zo meteen benoemd en beëdigd ga worden als burgercommissielid namens de PvdA.

Maar wie ben ik? Als ik dan namens de club in commissievergaderingen iets ga doen, heeft de club er natuurlijk ook recht op om te weten wie dat dan is. Vandaar dus: even voorstellen.

Ik ben Karen ten Hove en ben bijna 62 jaar oud/jong. Ik woon sinds 1984 in het mooie dorp Schoorl, samen met mijn man. We hebben geen kinderen. In 1984 studeerde ik nog

Skandinavische taal- en letterkunde met als hoofdvak Noors aan de UvA (goede plek om een toekomstig echtgenoot te leren kennen). In 1987 ben ik afgestudeerd. Maar in die periode was het voor academici in het algemeen en voor letterenstudenten in het bijzonder, lastig om

werk te vinden. Mijn man en ik deden wel het nodige vertaalwerk, waaronder ook veel juridische teksten. Daarom besloten we ook maar te beginnen met een studie Rechten om daar in ieder geval wat meer van te weten. Altijd handig... Uiteindelijk hebben we allebei de hele studie afgemaakt. Ik heb de afstudeerrichting fiscaal recht gedaan. Terwijl ik nog moest afstuderen, was ik al aangenomen bij de Belastingdienst als adjunct-inspecteur, zoals dat toen nog heette. In september 1991 ben ik dan echt begonnen bij de Belastingdienst als inspecteur in opleiding. Daarna heb ik verschillende functies op verschillende plekken gehad. Op dit moment werk ik op kantoor Amsterdam bij MKB en hou me bezig met de bestrijding van fraude.

Politiek gezien kom ik uit een rood nest. Zowel mijn vader als mijn moeder zijn tot hun dood lid geweest van de PvdA. Mijn moeder was vroeger actief binnen de AJC en de Rode Vrouwen en heeft daar diverse bestuursfuncties bekleed binnen de afdeling en het gewest. Toen ik in Schoorl kwam wonen, heb ik mij op enig moment aangemeld als lid. In het tijdperk Kok heb ik mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik mij toen niet meer kon vinden in de standpunten



rond met name de WAO. Een paar jaar geleden vond ik het toch wel weer tijd om mij weer aan te melden als lid omdat ik veel van mijn ideeën en standpunten terugvond bij de PvdA. Als ik dan ergens lid van ben, vind ik ook dat ik mij dan voor de club moet inzetten. Nu zowel mijn ouders als schoonouders waren

overledenen we daar dus geen mantelzorg meer voor hadden, is er naast het werk wel weer enige ruimte ontstaan om iets voor de partij te kunnen betekenen. Toen de oproep werd gedaan voor nieuwe burgercommissieleden, was dat wel een kans om daadwerkelijk iets te gaan doen.

En zo zat ik daar dus op 25 januari jl. in de raadszaal, met prachtige bloemen van zowel de Burgemeester als van de PvdA. Waarvoor hartelijk dank, want ze zijn prachtig!



Met ervaring en enthousiasme!

door Dig Ishta

Nu ik op 25 januari door de Burgemeester ben beëdigd als burgercommissielid, is het misschien een goed idee om hier nog iets over mijzelf te vertellen.

Ik heet Dig Isha en ik woon nu ruim 2 jaar in Bergen. Wat een vreemde naam denken veel mensen als ik mij voorstel. Daarom zal ik het maar meteen even uitleggen. Dig is de afkorting van Dingenis. Een voornaam die alleen voorkwam op het Zeeuwse eiland Tholen.

Mijn familie van vaders kant komt daar vandaan. Ongeveer 100 jaar geleden verhuisden mijn grootouders van het zwaar christelijke Tholen naar het rode Amsterdam. Mijn opa, een overtuigd socialist en zijn hele leven lid van de NVV en de SDAP, was douanier. Hij vond werk in de Amsterdamse haven. Zij gingen wonen in het Betondorp. Nu een hippe Amsterdamse enclave, toen een revolutionair met nieuwe materialen gebouwd "arbeidersdorp" net buiten de stadsgrenzen.

Het was ook echt een dorp, met in het midden de Brink en straten als de Landbouwstraat en de Veeteeltstraat die er op uitkwamen.



Een beetje als Bergen. Als je een kind zou vragen: ontwerp jij eens een dorp, dan zou er iets als Bergen uitkomen. Kerk in het midden omringd door winkels en restaurants. En daarom heen weer mooie huizen met tuinen. In de media wordt Bergen vaak gekarakteriseerd als een welvarend kunstenaarsdorp. En welvarend is het zeker, het is een rijk dorp in een prachtige omgeving waar het goed leven is. Maar niet voor iedereen. Er wonen hier in Bergen, en in de buurtgemeentes, ook mensen die het moeilijk hebben. Die steun nodig hebben om rond te komen, om hun kinderen vooruit te helpen op school of om voldoende zorg te krijgen als ze dat nodig hebben. En daarom ben ik actief geworden in de politiek, als lid van de PvdA, nu al gedurende zo'n 40 jaar. Ik heb een langjarige band met onze partij. In 1993 en 1994 zat ik in het campagne team van Wim Kok, die toen de verkiezingen won en premier werd van het eerste paarse kabinet. Ik ben 4 jaar lid geweest van het Landelijk Partijbestuur. Verder afdelingsvoorzitter van Nieuw West Amsterdam en Hilversum en als laatste wethouder in Groningen. In mijn beroepsleven heb ik heel verschillende banen gehad, zowel in de overheid als in het bedrijfsleven. Veertien jaar in de diplomatieke dienst. Bij de Ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken en VROM. In het bedrijfsleven o.a. bij Berenschot, de KLM en het Duitse energiebedrijf RWE .

De afgelopen 7 jaar ben ik, tot op heden, adviseur geweest van het Ministerie van Defensie.

Ik ga, als burgercommissielid, mijn ervaring en enthousiasme inzetten voor de PvdA Bergen. We leven in moeilijke tijden. Veel mensen zijn somber en maken zich zorgen over de toekomst, Juist nu is een sterke sociaaldemocratische partij met herkenbare en geloofwaardige idealen van groot belang.

Hoe?

door Ed Bausch

De uitgangspunten van onze partij staan. Belangrijke waarden daarbij zijn, laten we het bondig zeggen, fatsoen en respect, ook al kan strijd voor je punten best fel zijn.

Nou juist die waarden lijken op een steile hellingbaan naar beneden te zijn gezet.

Niet door of binnen onze partij, maar door de personen die de stem aan rechts rechts zijn gaan geven.

Een stem aan morrelaars aan de rechtstaat, aan schoffeerders van rechtspraak, een stem geven aan het klakkeloos rondpompen van 'corrupt', door te accepteren dat je kandidaat, draait, liegt, schoffeert, gruwelijk discrimineert. Het begrip 'autonomen' komt ook, veel uitgebreider en vooral veel gevaarlijker dan onder punkers, destijds. Dat waren lieverdjes. Het is natuurlijk een enorme schok geweest. 22 november 21.05 uur. Het zou erg zijn, dat was al duidelijk, het werd heel veel erger, vanuit 'ons' gezichtspunt gezien.

Hebben wij een antwoord? Belangrijker: is er bij de andere partij ontvankelijk om naar ook maar een woord van ons te luisteren?

Nog niet denk ik. Nog lang niet. Naar mijn idee komt dat ook omdat ook onze partij al heel erg veel te lang niet de gruwelijke ongelijkheid in onze samenleving heeft willen benoemen. En daar zijn mensen op een gegeven moment ziek van. Dat begrijp ik volkomen, hoezeer ik ook hun

uiteindelijke keuze voor rechts rechts verfoei en daar angstig voor ben.

Je zult moeten gaan praten, dat betekent jezelf **herkenbaar** maken als iemand met wie je kunt praten. Dat is wat anders dan het in mijn ogen nare verhaal van destijds Samsom cs, van "Ik zal het nog een keer uitleggen."

Je zult de rechts rechts stemmers niet moeten gaan veroordelen, hoezeer dat ook op de lip ligt. Je zult moeten navragen waarom die stem zo ver over de rand van fatsoen en respect is gegaan. Je zult moeten vragen wat de rechts rechts stemmers dan zien als een weg. Mij maak je niet wijs dat ze niet een hart hebben, dat gevoel voor solidariteit uit hun bewustzijn verdwenen zou zijn. We moeten daar een appeal op doen, samen met hen en daadwerkelijk zelf veranderen. Daadwerkelijk laten zien waar de PvdA voor stond en staat. En in mijn ogen is dat altijd de meer kwetsbare persoon, de meer kwetsbare instantie. Dan hebben we een kans uit deze gruwelijke en zinloze, slopende polarisatie te komen.

Allen een goed 2024?

door Jaap Sterk

Is dat mijn familie, onze Bergenaren, de provincie, alle bewoners van Nederland, het houdt niet op. De inwoners van Gaza en de Oekraïner hebben ook een bestaansrecht! En wie dan ook niet, maar laten wij ons niet beïnvloeden door lobbyisten (generaal majoor buitendienst met 35 lintjes op zijn borst) . En dan lees ik op dinsdag 16 januari jl. het stukje in de NRC:

BEPERK DE MIGRATIE IN BELANG VAN ONZE WELVAART een studie van een **STAATSCOMMISSIE!!!!**

Deze commissie heeft in 2022 een kamerbreed mandaat gekregen. Deze tekst doet me een beetje aan onze **V.O.C.** tijd denken en we leven echt in 2024. Hopelijk zat Rood-Groen daar niet

bij wanneer men wist dat ene meneer **van Zwol** daar voorzitter zou worden.

Rood-Groen heeft nog wat te doen!



Storm Henk

door Jaap Sterk

Storm Henk kwam ons 2/3 Januari verrassen. Een goed begin van het nieuwe jaar met windkracht 10 kreeg de natuur het flink te verduren. De dakpannen op ons dak maakten een behoorlijk lawaai, maar bleven deze keer liggen. Een grote **Wilg** aan de Nesdijk kon niet tegen die kracht en ging er bij liggen, had daar toch zo'n 70 jaar fier gestaan, helaas. Om de Wilg toch een stukje herinnering mee te geven heb ik aan de zagers om een stukje stam gevraagd van rond 35 cm en 42 cm lang en mee gekregen.

Wat gaat u daar mee doen was de vraag, nou ik ga er een grote **oloïde** van maken, wat is dat en ik gaf ze 2 kleine die ik al bij me had. Wat bijzonder dat ze over hun hele oppervlakte rollen. Zij waren aan het begin van het nieuwe jaar blij Met het bewerken van hout en speksteen in mijn schuurtje denk ik niet meer aan de problemen in de wereld.

Wat is een hobby toch heerlijk ontspannend.

