



in de roos

Jaargang 09
November 2023

Reacties kunnen naar johanne.pvda@ziggo.nl

Inhoud

Volgt u ons?

door de redactie

Wijsheid vooraf

door Jan Keijsper

Elk nadeel heb z'n voordeel

door Simon van Geldorp

Het feest van de democratie is verstoord.

door Jan P. Stomps

Flyeren

door Jaap Terpstra

Feuilleton 'het Plan van den Arbeid'

door Jaap Sterk

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker secretaris bestuur

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Volgt u ons?

[Pvda afd. Bergen | Facebook](#)

[Partij van de Arbeid \(@PvdA\) / Twitter](#)

[Partij van de Arbeid \(PvdA\) - YouTube](#)

[Partij van de Arbeid | Flickr](#)

Voor de meest actuele informatie over de PvdA afdeling Bergen open onze website

voor het laatste nieuws

<https://bergen.pvda.nl/>

De fractie ziet uit naar leden die willen meedenken aan het gedachtegoed van de sociaal democratie. Komt u eens langs?

Eerst mailen of bellen voor meer informatie?

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614.

Wijsheid vooraf

door Jan Keijsper

Als ik dit schrijf is het twee dagen voor de tweede-kamer-verkiezingen. Stevent NL af op een nog rechtser kabinet dan de afgelopen jaren? Het zou zomaar kunnen gebeuren. Met het CDA terug naar de jaren 80 en weer in drieën gesplitst: met op rechts NSC, in het boeren-midden BBB, centraal-ver-achter CDA. Met de VVD na jaren slecht beleid en voortslepende crisissen toch weer de grootste en graag met de PVV in de radicaal-rechtse zee. Met de NSC die liever over rechts dan over links gaat, wat geen verrassing kan zijn gezien het stemverleden van P. Omtzigt. Met klimaat - nu even niet en ongelijkheid die wel mee zou vallen. Met GL/PvdA dat wel wint, maar minder dan gehoopt. Je zou er bijna grijze haren van krijgen. Maar ja, ieder democratisch land krijgt wat het verdient. Klaarblijkelijk zijn we met zijn allen liever naar-binnen-gericht en kijken we weg van de enge buitenwereld.

Gelukkig is het nog geen woensdag en hoop doet leven. Gelukkig zijn er ook nog prachtige boeken om te lezen en te bespreken. In mijn leesclub was laatst 'de diepst verborgen herinnering van de mens' aan de beurt, van de Senegalese schrijver Mohamed Mbougar Sarr. Een prachtig boek over een zwarte schrijver in het witte Frankrijk, over een zoektocht, over de liefde voor de literatuur, met magisch-realistische boventonen en betoverende zinnen. Wat de uitslag woensdag ook wordt, lees dit boek!



Elk nadeel heb z'n voordeel

door Simon van Geldorp

Gisteren, de avond van de verkiezingen, was ik er kapot van en vandaag hoorde ik van veel mensen dat ze er een slechte nacht van hebben gehad.

Begrijpelijk als je bedenkt dat één man, die niet eens gewone partij heeft en haat en verdeeldheid zaait en veroordeeld is, door zeer veel kiezers op het schild wordt geheven en 37 zetels binnenhaalt met valse beloften en doen alsof hij water bij zijn azijn zal gaan schenken. Begrijpelijk ook omdat mede daardoor onze wens om met een gecombineerde partij de grootste te worden in rook opging. Dit was nodig om het initiatief in een coalitievorming (over links) te verkrijgen. Het heeft, ondanks de inspanningen van velen van ons, niet zo mogen zijn.

Vanochtend werd ik wakker met een optimistischer gevoel. Misschien is het wel beter zo. Ik dacht het volgende:

Het electoraat op links is niet toegenomen. Men heeft strategisch gestemd en dat heeft betekend dat GL-PvdA stemmen van mensen uit andere linkse partijen heeft gekregen in de hoop een blokkade te kunnen opwerpen tegen rechts. Zelfs al zouden we de grootste partij zijn geworden, dan hadden we niet zonder hulp van tenminste twee rechtse partij (VVD en NSC) kunnen gaan regeren. Dan hadden we weer veel (rechts)water bij de wijn moeten doen en waren we daar later weer op afgerekend, zoals toen na het samengaan met de VVD bij ons is gebeurd en nu bij CDA en D66.

Hoe heerlijk zal het zijn om te zien dat Wilders, die jarenlang gemakkelijk kritiek kon geven en ongestraft tegen schenen heeft kunnen schoppen omdat ie geen regeringsverantwoordelijkheid droeg - zelfs niet in de gedoogconstructie waarbij hij wegliep toen verantwoordelijkheid van hem werd gevraagd - nu de last van de verantwoordelijkheid voor adequate en noodzakelijke maatregelen op zijn

schouderaars gaat krijgen. Dit in een tijd dat er wellicht flink bezuinigd moet gaan worden op de overheidsfinanciën. De PvdA en veel van haar kiezers weten nog heel goed hoe dat onder Rutte II was en hoe desastreuus dat is afgelopen met als gevolg dat veel van haar kiezers PVV zijn gaan stemmen.

Wilders doet wel of hem dat allemaal zal lukken en dat er grote veranderingen zullen komen, maar hij is op de eerste plaats niet gewend om samen te werken. Hij is al van het begin af aan een eenmanspartij en beslist vrijwel alles. Dat is hem weliswaar goed gelukt met een fractie van nu 17 mensen, maar het is de vraag of dat ook zo blijft met 20 mensen meer. Mensen die nauwelijks ervaring zullen hebben. Daar komt bij dat ie nu ook moet samenwerken met tenminste 3 andere partijen wil ie een stabiele regering kunnen vormen en aldus zijn plannen waar kan gaan maken. Mocht ie ambitie hebben om regeringsleider te worden, een hele eer voor een ijdele man, dan moet ie leiding gaan geven aan (zelfstandige) ministers die de positie van hun eigen partij goed in de gaten zullen houden en zeker niet zo volgzaam zullen zijn als de leden van zijn fractie. Lijkt me moeilijk voor een man die, naar ik begreep, slecht tegen kritiek kan en zeker geen verbinder is.

En dan heb ik het nog niet gehad over de grote verschillen tussen de voor de hand liggende partijen als VVD, NSC en BBB. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de VVD zal staan te juichen bij de links-sociale paragraaf van de PVV ten behoeve van "Henk en Ingrid". Je ziet nu al beweging bij Dilan Yeşilgöz en de VVD, die met hun verkeerde inschatting de PVV salonfähig hebben gemaakt en daar nu de wrange vruchten van plukken, om te gaan draaien en ineens moeilijk gaan doen over een samenwerking. Zonder de VVD is er geen regering over rechts te vormen en GL-PvdA zouden wel gek zijn om in dat gat te springen.

Wellicht heeft men bij de VVD een combinatie zonder de PVV in het hoofd. Maar dan zou gelonkt moeten worden naar GL-PvdA en dat zou weer voor ons desastreus uitpakken, temeer omdat Wilders dan weer jankie-jankie kan gaan spelen, zijn verantwoordelijkheid kan ontlopen en bij de volgende verkiezingen nog groter kan worden.

Wat ik zie gebeuren is dat de VVD zijn huid zo duur zal willen verkopen, dat men in ruil voor concessies op de sociale paragraaf van de PVV het premierschap zal claimen. Dan heeft Dilan Yeşilgöz haar zin en kan zij de belangen van het grootkapitaal verdedigen en hoeft Wilders niet de voor hem onmogelijke taak van Verbinder des Vaderlands op zich te nemen. Hij kan zich als fractievoorzitter in de 2^e kamer dan nog steeds opstellen als de leuke, snedige en kritische populist. Leuk, samen met Pieter Omtzigt.

We gaan wellicht een moeilijke formatieperiode tegemoet, waarin natuurlijk helemaal niets gebeurt aan de problemen van ons land, maar dat waren we al gewend.

Het lijkt me heerlijk voor GL-PvdA om oppositie te gaan voeren en constant de coalitie eraan te kunnen herinneren wat zij de kiezers beloofd hebben en niet uitvoeren. Het zou ook zo kunnen zijn dat we over een jaar weer naar de stembus moeten. Wie weet hebben we u dan weer nodig om een poster op te hangen of te gaan flyereren voor de goede zaak. Wie weet weten de mensen aan de onderkant van de samenleving dan dat hun belangen niet gediend worden door praatjesmakers, maar door gedegen partijen die er voor hen zijn.

Ik hoop dat ik u iets begrijpt van mijn optimistische gevoel van vanochtend.

- Inmiddels is duidelijk geworden dat de Yeşilgöz en haar nieuwe VVD-fractie ineens nog verder aan het draaien is, dit tegen de zin van de meerderheid van

- haar stemmers en VVD-leden. "We moeten meer naar de mensen luisteren" klinkt uit haar mond nu wel heel cynisch. Of is dat tactiek?



Het feest van de democratie is verstoord. door Jan P. Stomps

Woensdag 22 november kozen wij het stembureau aan het Jaap Veldheerhof in Tuindorp.

Wat een geweldige aanwinst, deze nieuwbouw op de plek van het oude T&O gebouw en de voormalige speeltuin. In totaal 16 woningen plus 4 appartementen boven het nieuwe buurthuis, allemaal huurwoningen, opgezet door de Woningbouwvereniging, optimaal geïsoleerd, dubbel glas, gasloos en met zonnepanelen. Alles goed passend in de omgeving. Comfort en bovendien gezelligheid in een traditioneel hofje. De zon brak door en wij kwamen om te stemmen in het nieuwe buurthuis; het was druk en iedereen was goed gemutst. Wij kregen een rondleiding en werden enthousiast over deze uitbreiding van ons woningbestand.

Het stemlokaal ademde een sfeer van eenheid en saamhorigheid; de uitslag van deze landelijke verkiezingen kreeg in Tuindorp een gevoel van samenwerking. De campagneleus van Frans Timmermans voor GroenLinks/PvdA kon zijn vruchten afwerpen. De keuze om in de campagne de confrontatie met andere partijen te beperken en te zoeken naar de overeenkomsten, om een zo groot mogelijk draagvlak onder het electoraat te creëren, sprak ons zeer aan. Het voorgestelde alternatief over immigratie, bestaanszekerheid en klimaatrechtvaardigheid moest hoog scoren.

Hoe anders is het gelopen! Gelijk een aardbeving bekeken we 's avonds het resultaat. Nog in shock lazen we de volgende morgen hoe het electoraat een verwoestende weg is ingeslagen, door buiten de grote steden vooral de hatelijke boodschappen van Wilders te volgen. Dat het gevolg van deze keuze veel haat en polarisatie oplevert, is een gevaarlijke ontwikkeling; onbestuurbaarheid dreigt! En het raakt iedereen; mensen worden tegen elkaar opgezet!

Een belangrijke oorzaak, die al jaren geleden begon, is het gebruik van rechts populistisch taalgebruik, overgenomen door partijen, met name de VVD, die hiermee dachten op rechts Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Het werd algemeen gebruik, vooral de scheldpartijen over buitenlanders te imiteren, terwijl dat tot gevolg had dat de negatieve boodschap er alleen maar door werd bevestigd. Velen schaamden zich er niet meer voor om openlijk, in navolging van Wilders, meer haat te prediken. Het heeft dus averechts gewerkt om als partij, tegen de gewoonte in, over te hellen naar populistisch rechts. Het bevestigd alleen en heeft Wilders in de kaart gespeeld. De pijnlijke constatering is hierbij dat op inhoud de interesse niet van doorslaggevend belang is geweest, maar dat er op cultureel gebied een kloof is ontstaan die GroenLinks/PvdA niet heeft weten te dichten. Het worden zware tijden!

Flyeren

door Jaap Terpstra

Zaterdag, 18 november 2023 stond ik te flyeren in een constante regenbui voor de Dekamarkt. De mensen pakten snel de flyer liepen door of schudden nee of gaven aan dat ze op PvdA/ Groenlinks zouden stemmen. Op een gegeven moment sprak een man, toen ik mijn stemadvies in zijn hand drukte: "Ik heb altijd PvdA gestemd maar nu zeker niet". Mijn vanzelfsprekende vraag: "Waarom

eigenlijk niet". Met een vloedgolf aan woorden: De PvdA stond niet onverkort achter Israël dat in zijn existentie bedreigd wordt door Hamas. Ik luisterde naar zijn verhaal met een geduld wat ik gemiddeld niet opbreng (altijd minzaam naar het verhaal van de kiezer luisteren in verkiezingstijd). De wreedheid van Hamas in de brute slachting van de Israëliërs, de afgehakte hoofden, de gedode baby's, de eigen burgers die als schild zouden zijn gebruikt door Hamas, enz.. Steviger weersprak ik dat Frans Timmerman namens PvdA/GroenLinks zijn afschuw daarover niet zou hebben uitgesproken, maar tellen de vele, vele doden, bijna een tienvoud van de burgers in Gazastrook als gevolg van de Wraak Israël niet? Hebben die levens niet eenzelfde waarde als die van Israël? " Op zich wel ", zei hij, maar die zijn het noodzakelijk gevolg om tot de volledige uitschakeling van Hamas te komen voor nu en in de toekomst. Hij vertelde dat zijn 4 kinderen er anders over dachten: twee van hen zouden Volt stemmen en de andere twee PvdA/GroenLinks. Ik constateerde, dat hij zijn kinderen goed heeft opgevoed. Hij verdween op de fiets en mijn handen verkleumden inmiddels totaal. Na 2 uur in de regen was ik het zat en sprong eveneens op de fiets naar huis. Thuis dacht ik terug aan het verhaal: Hoe doorbreek je deze tredmolen van de Wraak, deze Vicious Circle van de Wraak, Hoe doe je recht aan het Bestaan van Israël en het recht van de Palestijnen? Ik snap er soms niets van : is het Joods zijn gekoppeld aan de joodse religie of gekoppeld aan het Joodse volk als landstreek en behorend tot de semitische Arabische volkeren? In het laatste geval zijn het broeders of neven van elkaar. Het lijkt nu een dodelijke strijd om de grond van twee door religie en culturele waarden gescheiden volkeren. Kunnen de schatrijke olielanden samen met de technische hoogstaande kennis van Israël de familie niet verbroederen en de Palestijnen tot welvaart brengen. De handen te gebruiken om elkaar te omhelzen in plaats de handen te

gebruiken voor de wapens zoals de humanist Erasmus ooit stelde?

Het flyeren is leuk om te doen, dat leidde tot spontane ontmoetingen: een woedende man die me een gebrek aan respect voor zijn privé verweet, hij had toch duidelijk op zijn brievenbus gezet geen reclamemateriaal te willen ontvangen. Geen genoeg nam hij met mijn verweer dat politiek flyeren in een democratie wat verder reikt dan de gewone reclame folder; van een vrouw na een politiek gesprek : Doe de hartelijke groeten aan je kinderen, waarmee ze vroeger op school zat; een gesprek met de illustrator Alice Hoogstad, die mij het doolhof van de wijk Saenegeest uitlegde, en tegelijkertijd wees op haar Expositie in Kranenburgh. Helaas heeft het flyeren de ruk naar rechts niet weten te voorkomen. Wilders als premier voor alle Nederlanders, bijna een reden naar een andere nationaliteit om te zien, wil een hek rond Nederland zetten : Nederland voor de Nederlanders, wie die ook mogen zijn. Wat mij betreft zetten we een Hek rondom Wilders en nemen we de zorgen van een aantal van zijn kiezers rond wonen, de zorg en arbeidsimmigratie mee, die zitten veiliger in onze DNA. Democratische partijen kunnen toch niet in zee gaan met de Partij van één lid, die onze rechtsstaat van binnenuit wil uithollen met gebruikmaking van de ontevreden kiezer.

Feuilleton 'het Plan van den Arbeid'

door Jaap Sterk

Deze kan in deze nieuwsbrief niet worden vervolgd. In december meer hierover!

Donatie aan de afdeling

door Lucia Bakker bestuur

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten. Dank daarvoor!

Onze bankrekening

NL17 Rabo 0315979674

t/n van afdeling Bergen NH PvdA

Geef uw mening en /of commentaar

door aan Johanne Hendriks

Kijk voor meer informatie ook op

www.raadbergen-nh.nl

Bent u geen lid van de PvdA en

leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden bij

johanne-pvda@ziggo.nl