



# in de roos

Jaargang 10  
Februari 2024

Reacties kunnen naar [johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl)

## Inhoud

### **Donatie aan de afdeling**

door Lucia Bakker secretaris bestuur

### **Geef uw mening en /of commentaar**

door aan Johanne Hendriks

### **Volgt u ons?**

door de redactie

### **Dat kan en dat moet**

door Dig Ishta

### **Ingezonden brief door Marian Dekker A'dam**

aangeleverd door Jaap Terpstra

### **Doorgaan en niét vergeten!**

Ingezonden brief van Frank Boddendijk

### **Als je overmorgen oud bent.....**

door Simon van Geldorp

### **Voorjaarsopruimkriebels?**

door Lucia Bakker

### **De eerste dode in een oorlog is het gezonde verstand**

door Jaap Sterk



---

## **Donatie aan de afdeling**

door Lucia Bakker bestuur

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met een extra geldelijke bijdrage?

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor extra activiteiten als koffieochtenden en themabijeenkomsten. Dank daarvoor!

Onze bankrekening

NL17 Rabo 0315979674

t/n van afdeling Bergen NH PvdA

## **Geef uw mening en/of commentaar**

door aan Johanne Hendriks

Kijk voor meer informatie ook op

[www.raadbergen-nh.nl](http://www.raadbergen-nh.nl)

Bent u geen lid van de PvdA en

leest u deze nieuwsbrief toch?

U kunt zich aanmelden bij

[johanne-pvda@ziggo.nl](mailto:johanne-pvda@ziggo.nl)

## **Volgt u ons?**

[Pvda afd. Bergen | Facebook](#)

[Partij van de Arbeid \(@PvdA\) / Twitter](#)

[Partij van de Arbeid \(PvdA\) - YouTube](#)

[Partij van de Arbeid | Flickr](#)

Voor de meest actuele informatie over de PvdA afdeling Bergen open onze website voor het laatste nieuws

<https://bergen.pvda.nl/>

De fractie ziet uit naar leden die willen meedenken aan het gedachtegoed van de

sociaal democratie. Komt u eens langs?

Eerst mailen of bellen voor meer informatie?

[johanne.pvda@ziggo.nl](mailto:johanne.pvda@ziggo.nl) - 0651980614.

## **Dat kan en dat moet.**

door Dig Ishta

Na de verrassende uitslag van de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer vielen de commentatoren over elkaar heen om hier duiding aan te geven. Vanwaar toch dat succes van de rechtse partijen als BBB, PVV en NSC ? Van alles werd er bij gehaald: de stroperigheid van de kabinetten Rutte, de Groninger aardbevingen, het toeslagen schandaal tot en met het Coronabeleid. Maar iedereen leek het eens te zijn over een paar oorzaken. Het wantrouwen ten aanzien van de overheid en het onvermogen van die overheid om het beleid goed uit te

leggen. Op nationaal niveau maar ook op plaatselijk niveau. De gemiddelde Nederlander begrijpt niet meer waar de politiek mee bezig is. "Ja, vooral met zichzelf maar niet met ons".

De belangstelling voor het politieke bedrijf lijkt af te nemen en de minachting voor 'Den Haag' groeit alleen maar.

Landelijk minder belangstelling, maar ook plaatselijk? Voordat ik zou worden beëdigd als commissieraadslid ben ik eens op onderzoek gegaan. Eerst maar eens naar een raadsvergadering, die van december. Ook ben ik me gaan inlezen in een aantal ambtelijke stukken die op de agenda stonden.

De raadszaal in de Beeck is prachtig. Mooie materialen, goede akoestiek en ruim. Ook veel plaatsen op de publieke tribune. Die avond was ik de enige geïnteresseerde die daar zat.

De enige. Nu kun je de raadsvergaderingen ook thuis achter de computer bekijken, de ICT van de gemeente is prima in orde.

De streaming van een raadsvergadering is een uitzending die Hilversum waardig is. Ik ben eens gaan navragen hoeveel mensen daar nu gebruik van maken. Dat was niet precies vast te stellen. Maar, werd mij gemeld, het zou om 'enkele tientallen' gaan, waarvan de meeste waarschijnlijk nog ambtenaren zijn die verantwoordelijk zijn voor de punten die op de agenda staan. Voorlopig hoeven er op donderdagavond dus geen dranghekken bij de ingang van de Beeck worden gezet.

De agenda's van de raadsvergaderingen zijn niet al te uitnodigend voor de gemiddelde burger. Wat te denken van een agendapunt als 'Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Cocensus in het kader van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de voorgenomen toetreding van de gemeente Landsmeer per 1 januari 2025'. Dat begrijpt toch niemand zonder uitleg? De onderliggende ambtelijke stukken zijn ongetwijfeld inhoudelijk uitstekend, maar onleesbaar. Vol wollig taalgebruik en

bureaucratische clichés. Wat te denken van 'Prioritaire punten die een koppeling zijn met de huidige visie'. Of 'De meegegeven kaders uit het integrale beleidskader zijn een kapstok voor de ontwikkeling'. En ook: 'Het creëren van een overkoepelend referentiekader voor het nemen van beslissingen en het plannen van toekomstige ontwikkelingen'.....

Hier past een kleine anekdote uit het verleden. In 1993 en 1994 was ik actief in het campagneteam van Wim Kok. Hij was lijsttrekker van de PvdA en ook nog Minister van Financiën en vicepremier. Zijn uitleg over 's Rijks financiën was inhoudelijk prima maar tamelijk ingewikkeld en nauwelijks te begrijpen voor de gemiddelde burger. Hij vond het zelf ook lastig om zijn verhaal over het voetlicht te krijgen. Mijn oudste zoon was destijds een jaar of 12. We hebben hem, met een vriendje naar Wim Kok gebracht en gezegd 'Nou Wim, leg het ze maar eens uit wat het begrotingstekort is'. Dat ging in het begin niet bepaald gesmeerd, maar onze lijsttrekker kreeg er steeds meer lol in. En aan het eind van de sessie toen de jongens het hadden begrepen zei hij: "Ja, zo moet ik het dus voortaan maar doen!".

Het taalgebruik kan en moet echt beter. De burger heeft er recht op om geïnformeerd te worden over de raadsbesluiten op een toegankelijke wijze, in normaal Nederlands. Wat zouden we hier aan kunnen doen? Ik heb een ideetje. De vergaderingen van de Raad en van de Raadscommissies worden gestreamd, de uitzending begint stipt om half 8. Als nu de Burgemeester, als voorzitter van de Raad, eens om kwart over 7 vast begint met de agenda. Hij richt zich dan via de camera rechtstreeks tot de geïnteresseerde burger. Even een kwartiertje uitleg wat er die avond op het menu staat. In gewoon Nederlands, dat kan de Burgemeester absoluut! Ik heb dit idee aan hem voorgelegd en hij vond het interessant. Hij komt er nog op terug.

Nu moeten we niet denken dat er meteen honderden belangstellenden inloggen om kwart over 7. Maar langzamerhand zou er toch iets kunnen groeien. Uitleg over moeilijke begrippen in normaal Nederlands. Zodat iedereen het begrijpt. Dat kan en dat moet.

## **Doorgaan en niét vergeten!**

### **Ingezonden brief van Frank Boddendijk**

Fijn dat jullie me zeer regelmatig via de mail op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen binnen de partij en het nieuwe samenwerkingsverbond met Groen Links.

Ook ik was verbijsterd toen ik de uitslag van de eerste exit poll in november hoorde. Mijn eerste reactie was: emigreren. Maar dat lost het probleem voor de politiek in Nederland niet op.

Na de teleurstelling over de uitslag van de 2de Kamerverkiezingen volgde bij mij de teleurstelling over het vervolg. Namelijk de grote afwezigheid van GL/PvdA in de media tijdens de periode van 'informereren'.

Het lijkt alsof onze partij sinds de verkiezingen kopschuw is geworden en de media, waaronder kranten en tv ontwijkt. Mogelijk ingegeven door de gedachte: laat Wilders maar aanrommelen, dat loopt toch op een mislukking uit en dan zijn wij, als 2de partij, aan de beurt. Historische vergelijkingen lopen veelal scheef, maar ik moet toch denken aan wat ik gelezen heb over de dagen na 28 januari 1933, toen Hitler Rijkskanselier werd: velen dachten, mooi dat loopt binnenkort stuk, en dan is het met de NSDAP afgelopen.

Wat ik mis is dat onze partij, samen met GL, zich min of meer afzijdig houdt van de huidige politieke discours, waarin voor het gemak uitgegaan wordt dat 'de kiezer' een extreem rechts kabinet wil en waarin het niet meer gaat over bestaanszekerheid, maar over het vigerende vreemdelingenbeleid en met name de beperking van de instroom én opvang van asielzoekers. Ik vraag me zelfs af of we op

dit belangrijke punt wel een standpunt hebben. Na veel zoeken heb ik iets gevonden, verscholen onder het kopje 'Europa' bij het onderdeel 'onze plannen per thema'.

Met de kennis van nu is het zeker een misser dat de combinatie GL/PvdA bij de laatste verkiezingen dit onderwerp 'rechts' hebben laten liggen. Maar dat we over dit belangrijke punt nog stééds geen échte duidelijkheid verschaffen aan geïnteresseerden én tegenstanders vind ik een grote misser. Wat te doen? Ik zou zeggen: aan de weg timmeren. Ga zo snel mogelijk met alle fatsoenlijke partijen van centrum links om de tafel zitten om een schaduwkabinet te vormen, met een regeerprogram op hoofdpunten -inclusief het 'vreemdelingenbeleid' in brede zin. En ga daar mee naar buiten, licht de leden in, onze stemmers, maar ook alle anderen. Zorg dat we weer deel uitmaken van de actuele politieke discours met onze duidelijke standpunten. Het heeft recentelijk in Polen gewerkt, het kan ook hier. Laat zien dat we strijdbaar zijn, wees zichtbaar. Doorgaan en niét vergeten!

NB: Ik ben ruim 55 jaar lid van de partij, heb lokaal regelmatig partijzaken behartigd, en ben 8 jaar lid van de landelijke Emancipatieraad geweest, (op een 'PvdA-zetel'). In die periode zat ik ook in enkele commissies van het partijbestuur.



**Ingezonden brief door Marian Dekker A'dam**  
angeleverd door Jaap Terpstra

**Aan:** [voorzitter@pvda.nl](mailto:voorzitter@pvda.nl),  
[f.timmermans@tweedekamer.nl](mailto:f.timmermans@tweedekamer.nl)

Beste Esther-Mirjam, beste Frans,

Zoals heel veel mensen in Nederland maak ik mij grote zorgen over de richting die ons land dreigt op te gaan. Ik praat met mensen om mij heen die zich net zulke grote zorgen maken. En steeds

weer vragen wij ons af: wat kunnen wij doen? Kunnen wij iets doen? Kan het tij nog gekeerd worden? Of worden wij het volgende Europese land met een extreem-rechtse regering? het volgende Hongarije? Slowakije? Italië? Wat er in Polen recentelijk is gebeurd is hoopvol, maar ook een ernstige waarschuwing: hoe moeilijk het is om na 8 jaar de instituties te normaliseren en te bevrijden van extreem-rechtse elementen. In Slowakije wordt nu gedemonstreerd. Maar pas nu zichtbaar wordt wat extreemrechts van plan is te doen.

In Duitsland wordt -goddank- gedemonstreerd voordat het (hopelijk) te laat is en AfD doorstoot naar de macht. En het lijkt te werken! ZIE de laatste peilingen.

En wij? Wij hebben het in de verkiezingen laten gebeuren. Natuurlijk, niemand hield rekening met de move van Yesilgöz waarmee het de facto cordon sanitaire dat Mark Rutte in stand hield werd opengebroken. En niemand zag aankomen dat de PVV met afstand de grootste zou worden. Maar nu is het zo en zijn we allemaal geschokt, verbijsterd enz.

Maar de eerste schok is voorbij. We hebben zelfs al een amateuristisch informatieschouwspel achter de rug. Nu moet er nagedacht worden over de volgende stap. Ik ben het eens met Timmermans en Jetten die zeggen: Wij zijn nu niet aan zet. Misschien bedoelen ze 'nog niet'? Dat is het Haagse spel en ik heb er vertrouwen in dat onze fractie dat goed doet. Maar dan? En verder? Wat kunnen wij doen? Leden, kiezers, al die mensen die absoluut geen extreem-rechts kabinet willen in welke variant dan ook. Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat we zoals de Polen over 8 jaar de scherven bijeen moeten rapen om de democratie te herstellen? Wij, PvdA-ers, GroenLinks-ers, D66ers, SP, CDA, Volt, Partij voor de Dieren, Bij1.

Demonstreren? Zoals in Duitsland? Graag! Andere actievormen? Prima! Maar wie neemt het initiatief? Onze beide partijen Groen Links

en PvdA? Organisaties als XR? Amnesty? Actiegroepen? Kerken, moskeeën? Samen! Er is een coalitie van democraten nodig van links, van het midden en van fatsoenlijk liberaal (de Eric-van-der-Burgen, zeg maar).

De mensen die ik spreek voelen zich machteloos tegen het rechtse geweld in de media en vanuit Den Haag, het frame in de talkshows dat dit is wat 'het Nederlandse volk wil'. Wij moeten luid en duidelijk laten horen dat dit NIET is wat de meerderheid van de Nederlanders wil. Wij zijn ook het Nederlandse volk. Bij ons echter wél in alle kleuren en schakeringen die er zijn: jong, oud, homo, hetero, trans, al dan niet hier geboren en/of opgegroeid, vluchtelingen, gelovigen, niet-gelovigen enz enz. En wij zijn met méér! We moeten met onze tegenstem de discussie in de media naar ons toetrekken. We moeten veel meer zichtbaar en hoorbaar worden zodat mensen daar hoop aan kunnen ontlennen.

Als partijleden krijgen we veel mails van de voorzitters van onze partijen. Maar die gaan toch vooral over procedurele zaken zoals de Europese verkiezingen. Allemaal noodzakelijk. Maar wat we ook nodig hebben zijn mails met inhoud, met inspiratie, met wat midden en links en fatsoenlijk rechts doet om het nachtmerriescenario van een extreem-rechts kabinet onder leiding van de PVV te voorkomen. Over wat wij kunnen doen om 'het abnormale niet te normaliseren' (dixit Sheila Sitalsing). Mijn hoop is dat er achter de schermen al voorbereidingen getroffen worden om in actie te komen en dat deze brief ten overvloede is. Maar ik ben er niet gerust op.



## Als je overmorgen oud bent.....

door Simon van Geldorp

Nee, ik wil het dit keer niet hebben over de maar niet opschietende kabinetsformatie of over het bijna gehalveerde demissionaire kabinet of de vele andere dingen die nu misgaan en niet-gaan in ons toch, volgens Rutte, zo gave land. Nee, ik wil naar de nabije toekomst kijken en voor velen van ons is die niet zo rooskleurig. Al meer dan 60 jaar geleden zong Jules de Korte: Als je overmorgen ouder bent, wie zal er dan....

Toen waren er nog bejaardenhuizen en verzorgingshuizen waar je meestal tot de dood kon blijven. Met mensen om je heen en regelmatig vertier. Maar dat alles werd in de negentiger jaren afgebroken met als argument dat ouderen veel liever in hun eigen vertrouwde omgeving wilden blijven wonen. Dat was ook wel gedeeltelijk waar, maar het eigenlijke argument was natuurlijk, zoals immers maar al te vaak gebeurt, dat de ouderenverzorging veel te duur zou worden. Men vergat daarbij gemakshalve dat minder mobile ouderen in een isolement zouden kunnen komen en met de afbraak van allerlei andere gemeenschapsvoorzieningen is dat ook inderdaad gebeurd. De plaatselijke kruisverenigingen van waaruit veel thuishulp verleend werd zijn grotendeels verdwenen en er zijn 'professionele' hulpverleners (met veel managers en overhead) voor in de plaats gekomen. De thuishulpen, die van alles deden van schoonmaak tot verband aanleggen, moesten geprofessionaliseerd worden en de nieuwe professionals hebben nu geen tijd meer voor het oh zo belangrijke kletspraatje. De verhalen van misstanden in de ouderenzorg zijn niet van de laatste tijd, maar als ik nu de kranten van de laatste weken lees wordt het nog veel erger, zeg maar gewoon een catastrofe. Conny Helder (VVD), nu minister van WVS en van 10 januari 2022 tot februari 2024 minister van langdurige zorg en sport, eerder bestuursvoorzitter van de stichting Gezondheidscentra Eindhoven, liet weten dat

te verwachten valt dat met de sterke vergrijzing er enorme tekorten gaan ontstaan aan verzorgingsplekken en handen aan bed. Zij zocht de oplossing voor dat ouderdomsvraagstuk vooral in de mantelzorg door kinderen en burens. Gemakshalve vergat zij daarbij dat, zo er al kinderen zijn, die niet meer zoals vroeger in de buurt van hun ouders wonen; dat die kinderen vaak ook op leeftijd zijn en dat burens zich niet meer zo geroepen voelen om zo'n taak op zich te nemen. Daarbij vergat zij ook te vermelden dat de stagnerende woningbouw ook niet bijdraagt aan een oplossing en dat met het verslechteren van het openbare vervoer buiten de steden de bereikbaarheid en mobiliteit van ouderen steeds meer beperkt gaat worden. Komt bij dat dat de instroom van migranten, die nu een deel van de zorgtekorten voor hun rekening nemen, onder druk staat. Gevoegd bij het onbegrijpelijke tekort aan medicijnen en huisartsen valt te verwachten dat de ouderenzorg op korte termijn een grote chaos wordt en wij als toekomstige zorgvragers in onze poepluiers onze oude dag mogen slijten, tenzij we zoveel geld hebben dat we ons een particuliere verzorging kunnen permitteren. Natuurlijk hoor je mooie verhalen over oude-knarrenhofjes en meer van dat soort initiatieven, leuk, maar dat zijn niet meer dan doekjes voor het bloeden.

Wat ik niet hoor als oplossing is dat ouderen, die dat willen, in het kader van een Voltooid Leven mogen kiezen voor een vrijwillig levenseinde. Dat zou voor een heleboel problemen een oplossing zijn. Er komen huizen vrij, de zorgkosten dalen, er komen zorgplekken vrij en de zorg kan dan besteed worden aan zij die dat veel harder nodig hebben.

Waarom daar niet aan gedacht? Vinden wij nog steeds dat we niet zelfstandig over ons 'door God gegeven' leven mogen beslissen; dat het (christelijke) lijden vooraf moet gaan aan onze dood?

Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik het wel

weten. Geef mij die pil dan maar, dan weet ik zeker dat ik op die manier nog een zinnige bijdrage kan leveren aan de maatschappij onder het motto: 'Liever de lucht in, dan in mijn eigen stanklucht te zitten'.

Ik zou eigenlijk een oprotpremie moeten krijgen, maar ja, die kan ik toch niet meenemen.

### Voorjaarsopruimkriebels?

### Denk aan de Kledingbank Noord-Holland-Noord in Egmond aan de Hoef

door Lucia Bakker



Ik ben aan de beurt om iets te schrijven voor de PvdA-nieuwsbrief. Zo maar iets schrijven is niet mijn sterkste punt, dus ik verzuim vaak. Maar dit keer heb ik wèl inspiratie. Want....in december, in de week voor de Kerst, was ik bij de Kledingbank in Egmond aan de Hoef om een paar zakken kleding af te geven. Evenals eerder was ik weer zeer onder de indruk van wat al die vrijwilligers daar weten te organiseren. Hoe in het oude schoolgebouw echt een mooie winkel is gemaakt, met rekken vol met keurig gesorteerde kleding, schoenen, linnengoed en veel andere dingen.

Maar wat me opviel -en me tegelijk schokte- is hoe druk het was, hoeveel mensen er aan het winkelen waren. Kortom, net als bij de voedselbanken, maakt deze drukte duidelijk dat veel mensen niet (meer) rondkomen, in armoede leven en afhankelijk zijn van dit soort geweldige organisaties.

**Dus hierbij mijn oproep:** als de voorjaarsopruimkriebels toeslaan, de winterkleding weer wordt opgeruimd en gesaneerd om plaats

te maken voor de zomerkledij, denk dan aan onze geweldige Kledingbank in Egmond aan de Hoef. Breng daar je kleding heen! LET OP: Kleding die in de gemeentelijke containers worden gegooid, komt niet bij hen terecht.

**Adres: Guyotte van IJsselsteinlaan 34, 1934 GN Egmond aan den Hoef (zet je navigatie aan, het is in een woonwijk).**

Openingstijden: Woensdag: 13.00 - 16.00 uur  
Vrijdag en Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur. Dringend verzoek (van de buurt) parkeer in de parkeervakken.

### Steunacties

In de Kerstperiode heeft de Kledingbank altijd een actie om voor de gezinnen die er winkelen een kerstpakket te verzorgen. Je kunt zelf een pakket voor een door jou uit te kiezen gezin maken, maar ook geld doneren waarmee zij zelf pakketten samenstellen. Gewone donaties zijn op elk moment in het jaar uiterst welkom.

### Word donateur!

De kledingbank draait volledig op vrijwilligers maar er worden uiteraard wel kosten gemaakt. Elke financiële steun is daarom van harte welkom. Een bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL 59 RABO 0359 6766 42 t.a.v. Kledingbank Noord Holland Noord o.v.v. donatie kledingbank. Uw gift is fiscaal aftrekbaar, Stichting Kledingbank Noord Holland Noord is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

### Wat kun je wel en niet brengen?

**WEL:** kleding die schoon, heel en eigentijds is  
Goede schoenen, hoeslakens & dekbedovertrekken (mits niet kapot), keuken- & theedoeken, handdoeken & washandjes, regenpakken, gordijnen, zwemkleding, ondergoed, sokken, bh's, legging's & panty's, babykleding, tassen, sieraden, badjassen, riemen, hoeden, petten, mutsen, sjaals & handschoenen

**NIET:** huishoudelijke artikelen of - apparaten,

afval, speelgoed & knuffels, spelletjes & boeken  
koffers, kapotte, vieze of versleten kleding,  
kleding met naamstickers, lappen stof,  
vloerbedekking & tapijten.

## **De eerste dode in een oorlog is het gezonde verstand**

door Jaap Sterk

**WNL op Zondagochtend 18 februari.**

Nu was Onno Eichelsheim, **Commandant der  
Strijdkracht**, uitgenodigd als speciale gast  
aan tafel bij Rick Nieman.



Zijn verhalen zijn geïnspireerd vanuit zijn  
beroep als militair en komen wat dat betreft  
goed en duidelijk over.

**Centrale inkoop vooral uit Europa** en vooral  
niet je eigen (**moord**) wapens gaan produceren,  
doe het in Europees verband. Essentieel voor  
snelle toevoer van stuk geschoten onderdelen.  
dit is een stuk efficiënter dan een groot  
distributiecentrum in Nederland voor  
de JSF. Hoeveel landen hebben in Europa een  
JSF? Hoeveel soorten gevechtsvliegtuigen  
maken wij zelf in de EU? Wat kost het  
allemaal extra aan opleiding van al die  
monteurs? De heer Onno Eichelsheim vindt dat  
wij allemaal meer aan defensie moeten uitgeven  
voor onze veiligheid. En daar ging de  
commandant volgens mij de fout in toen hij  
zich dat dat goed voor onze economie is.

**DAAR VERDIENEN WIJ AAN !  
WIE ZIJN DIE WIJ?**

Defensie of hoe je dat ook wilt noemen  
wordt door Den Haag betaald!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dat geld komt van onze belastingcenten, en die  
centen geef ik en u misschien ook liever aan  
onderwijs, politie, gezondheidszorg en ook voor  
een gezonder milieu.

Daar had Rick Nieman Onno Eichelsheim over  
behoren aan te spreken. Helaas!!

## **DE EERSTE DODE IN EEN OORLOG IS HET GEZONDE VERSTAAND**

A. den Doollaard, Nederlands schrijver  
(1901-1994)

Uit het boek *De CAMINO* van Lotte Bonnet.

## **SMEED DE ZWAARDEN OM TOT PLOEGIJZERS**

Op een huis in ons mooie Bergen staat dit te  
lezen. Persoonlijk krijg ik het gevoel dat het nu  
anders gaat!

## **Voor Rood Groen valt met gezond verstand nog veel te doen!!!!**

Overigens genieten wij van wat er allemaal te  
zien is in onze tuin zoals, een ijsvogeltje,  
spechten, halsbandparkieten, puttertjes  
roodborstjes en af en toe op afstand een  
zilverreiger.

